

İNSAN HAKLARI GÜNÜNDE İSTANBUL'da KATLİAM : 38 ÖLÜM, 150'yi AŞKIN YARALI

Prof. Dr. Ahmet SALTİK

Ankara Üniv. Tıp Fak. - Mülkiyeliler Birliği Üyesi

www.ahmetsaltik.net profsaltik@gmail.com

İstanbul'da dün (10 Aralık 2016) gerçekleştirilen 2 bombalı saldırı ile bir kez daha çok sayıda insanımızın evine ateş düştü. Bu saldırıları içimizin isyanıyla kınıyoruz. Derin acı duyuyor ve yaşanmakta olan kaygıları paylaşıyoruz. Bir şehit polis çocuğu olarak içten bir özdeşim (empati) kurabiliyor, hemhal - hemdert - diğerkâm olabiliyoruz tüm benliğimizle. Saldırılarda yaşamını yitirenleri saygı ile selamlıyoruz, yaralılarımıza hızla şifa diliyoruz.

Bu acıların ARTIK dinmesi ve yenilerinin yaşanmaması için başta siyasal iktidar - hükümet olmak üzere herkes elinden geleni yapmak zorundadır.

Siyasal iktidar, kendisine şu soruları sormak ve gerçekçi yanıtlar vermek zorundadır :

- 1. Benim iktidarımnda neden ülkede can ve mal güvenliği zerrece kalmadı??**
- 2. 12 Mart, 12 Eylül öncesi ülkede tırmanan benzer kanlı tablo nasıl sonuçlandı?**
- 3. Nerelerde, nasıl büyük ve vahim yanlışlar yaptım, yapmaktayım?**
- 4. Muhalefete ve kamuoyuna neden hiç kulak vermiyorum?**
- 4. Neden dediğim dedik dayatma ile 80 milyona ağır baskı yapıyorum?**
- 5. Neden "tek adam" a tutsak oluyor, onun bitmeyen ihtiraslarına gönüllü köle oluyorum?**

Bu soruları, özellikle son soruyu AKP yandaşları - seçmenler iyice düşünmelidir.

Türkiye hem iç hem de dış politikada barış, demokrasi, **insan hakları** adına örnek bir ülke olmalıdır. Daha çok gerginlik, kutuplaşma, düşmanlık ve çatışma üreten politikalar, dil - söylem, uygulamalar.. der-hal sonlandırılmalıdır. Lanetli gidişe "dur" demenin ilk adımı budur.

➤ **AKP ve Erdoğan'ı Başkanlık dayatması başta, makule ve hukuka bir kez daha çağırıyoruz.**

Asla inatlaşmadan, dün TBMM'ye sunulan Başkanlık Anayasa değişikliği geri çekilmelidir.

Erdoğan ve AKP'si, Cumhuriyetin temel değerleri ile kavqaya derhal son vermelidir.

Yandaş basının çığılık çığığa "YA BAŞKANLIK YA TERÖR" manşetleri dehşet vericidir.

Erdoğan ya da bir başkası Başkan olduğunda bu lanetli terör nasıl engellenecektir? Ya da 15 yıldır tek başına güçlü iktidar ve fiili yarıbaşkan Erdoğan bunca aciz midir? Ya da başkanlığı ülkeye dayatmak için *malum çevreler* mi düzenlemiştir İstanbul saldırısını? 2015 Haziran seçimlerini yitiren AKP'nin kan ve şiddetle seçimi yeniletmesi ne anlama geliyor? Başkanlık-yarıbaşkanlık dışında rejimler kan ve teröre mahkum mudur, dünyada örneği var mı?? Halk, Anayasa değişiklik önerisi daha TBMM'de iken terörle - kanla - ölümlerle peşinen teslim mi alınmak isteniyor? Bu ne biçim siyasal kurgudur? **"Verin 400 vekili.." tehdidi**nin devamı mıdır?

Ve bunca polis, MİT, İçişlerine bağlı Jandarma, istihbarat, teknoloji AKP iktidarının elinde iken nasıl oluyor da polisin burnunun dibine dek canlı bombalar sokulabiliyor ve eylem koyabiliyor?

Nereden gelirse gelsin tüm terör saldırılarının sorumluları ve asıl arkalarındaki karanlık güçlerin; ulusumuzun birlik, dayanışma kararlılığı, Devletin gücü ile ezileceğine inancımız sürüyor.

Ancak AKP - RTE iktidarı; ülkemizin, akılcı, bilimsel, sürdürülebilir ve ulusal bir terörle mücadele politikasına gereksinimi olduğunu zaman yitirmeden kabul etmek zorundadır.

“Bizim yaşamayı ve yaşatmayı becermemiz lazım. Terörün kimden geldiğinin önemi yok. İnsan hayatlarının dağılmasına müsaade etmemeliyiz. Biz milletiz, Türkiye’yi teröre, darbeye yedirmeyiz.” (Türkiye Demokrasi Platformu Bşk.ı Av. [Kezban Hatemi, http://www.hurriyet.com.tr/index/kezban-hatemi, 11.12.16](http://www.hurriyet.com.tr/index/kezban-hatemi,11.12.16)) Sayın Hatemi böyle buyuruyorlar ama biz terörün iç ve/veya dış kim(ler)den geldiğini ve asıl kaynağını mutlaka ve hızla öğrenmeyi kaçınılmaz görüyoruz.

Yineleyelim :

- ✓ **BAŞKANLIK REJİMİ; TÜRKİYE’de DİNCİ FAŞİZMİN ve PARÇALANMANIN KAPISININ ANAHTARIDIR!**
- ✓ **Tablo ortadadır..**
- ✓ **Hemen vazgeçilmelidir.**

*Büyük acı ve derin kaygı ile
11 Aralık 2016, Ankara*