

KUTSAL, GERÇEK İNSAN -İnsan Gibi İNSAN- ATATÜRK !

İnsanlık tarihinin bu evresinde yaşayan Yüce Atatürk, insanlığa ve Türk ulusuna öğretmen, aydınlatıcı, uyarlayıcı, kurtarıcı ve yaratıcı olmuştur.

Bugüne dek Yüce Atatürk hakkında kimi kez de moda şeklinde inceleme ve irdeleme yapılmışsa da Kutsallığını ve yüceliğini görerek ve bilecek anlayışa tam varıldığını görmek mümkün olamadı ki, hâlâ hepimiz O'nun çeşitli yerlerde ve mekânlarda olayları anlatmak için söylediği sözleri parça, parça okuyup tam idrakine varmadan masal gibi okuyup geçmiş olduğumuz için bu günleri ne yazık ki yaşamak durumunda kaldık. Ancak şu geçirdiğimiz karanlık günler de her şeyi emanet ettiği gençliğin (*aklı genç, dogmalardan kurtulmuş*) gönül gözleri yani akıllı, idraki açılmış, gerçekleri görmüş ve kurtuluşunun tek yolu olan O Yüce kişinin fikirleri yolunda yürümeyi amaç ve ilk hedef olarak seçerek kendisinin ve gelecek nesillerin mutluluğuna çalışmaya ve bu fikirleri paylaşmaya başlamıştır.

Bu anlayış ve mutluluktan yola çıkarak çeşitli zaman ve mekanlarda söylediği bazı(hepsini yazmak ne yazık ki mümkün değil, kalem ve kağıtlar yetmez) söylemlerini alt-alta yazarak bir bütün olarak okunduğunda O'nun **Tam bir fikir adamı ve bunları yaşamına sokan ve yaşatan Tam bir lider, tam bir asker, sanatçı, sosyolog, psikolog, tarihçi,, matematikçi, bilim adamı** ve daha pek çok şey olan içiyle dışıyla bir bütün insan olduğunu görmekteyiz. Bu insanın Türk milletinin Atası olması insana ayrı bir heyecan ve mutluluk katıyor.

ATATÜRK DİYOR Kİ !!!

Yüce Atatürk:

- "**Memleket ve milletin kurtuluşu ve mutluluğu için çalışmaktan başka bir amacım yoktur**" sözleriyle kutsal görevinin ne olduğunu açıkça dile getirmiştir. Bu gün ve gelecekte ülkeyi yönetmeyi isteyenlere duyurulur.
- "**Kıymet verdiğimiz insanlarla birlikte ateşe ve ölüme göğüs germek ne zevk**" "... **Ben hep neşeli olmayı tercih ettim.**" sözleriyle, yaşamının her anını dolduran zorluklar, yokluklar, didinmeler ve büyük savaşlar içinde bile, gerçeği bilen insanın doğal durumunun neşe ve mutluluk olduğunu belirtmiştir. (*İnsan olaylar karşısında yıkılmamalı ve kötümser olmamalı yalnızca çareleri zorlamalı.*)

Atatürk, insanlığa **yüce gerçeği** kendi devrinde ilk kez şöyle açıklamıştır:

- "Ey arkadaşlar! Tanrı birdir, büyüktür... "İnsanlar iki devirde iki sınıfta incelenebilir. İlk devir insanlığın çocukluk ve gençlik dönemidir. İkinci devir insanlığın erginlik ve olgunluk devridir. İnsanlık ilk devirde tıpkı bir çocuk gibi, tıpkı bir genç gibi yakından ve maddi araçlarla ilgilenme ihtiyacı içindedir".
- "Tanrı kullarının gerekli olgunluğa varmasına kadar içlerinden seçtiği araçlarla insanlarla ilgilenmeyi tanrılık gereklerinden saymıştır.... (*insanlığın medeniyete ulaşmadığı çağlar*). Artık insanoğlu ile araçlarla ilişki kurmayı gerekli görmemiştir. İnsanlığın anlayış derecesi, aydınlanma ve olgunlaşması dolayısıyla her kişinin Tanrının kendisine verdiği tanrısal kayra ile

(ilhamla) doğrudan doğruya ilişki kurma yeteneğine ulaştığını kabul buyurmuştur."
(vicdan teşekkül etmişse) Ne yazık ki bu sözler, ne insanlık ne de Türk milleti tarafından anlaşılmalıdır. Hâlâ tarikat hacı hocalarının peşinden gidiliyor.

Yüce Atatürk insanlığa ve Türk milletine seslenerek devam ediyor:

- **"Musa:** Mısırlıların kamçıları altında inleyen Yahudilerin bu baskı ve tutsaklıktan kurtulmaktan başka bir şey olmayan isteklerini açığa vurdu.
- **İsa:** Zamanının sonsuz yokluklarını idrak ve genel acılar devrinde insanlıkta ortaya çıkmaya başlamış olan şefkat severlik gereğini din halinde anlatmak yolunu tuttu.
- **Muhammed:** Yıllarca düşündükten sonra kendisinde vahiy ve ilham fikri doğmuştur. Bildirdiği sureler uzun bir devirde dinsel akıl yormalarının (düşünmelerinin) ürünü olmuştur. Muhammed daha sonra içine doğduğu gibi dini söylev yapan bir vaiz oldu. Vaizlikten nebiliğe, nebilikten de sonunda Allah'ın resulü haline geldi. Başlangıçta şiddetli bir heyecana tutulmuştur..... Kendisini sarsan içsel gücün doğa üstü bir beden olduğuna inanıyordu. (Kur'an tekvir 19, El-hakka 40'da, O (yani Kur'an) şerefli bir elçinin sözüdür diyor. "İnne- hu le kavlün resülün kerimin"
- **Mısır Papazları,** Hayvanlardan ve doğanın güçlerinden yüzlerce Allah'lara insanları taptırmak maskaralığını anlayan papazlar, belli başlı Allahları üçe indirmişlerdir. **Teslis** denilen inanışın aslı budur. Masum ve cahil insanları yüzlerce Allah'a taptırmak veya Allahları belirli gruplarda toplamak ve en sonunda bir Allah'ı kabul ettirmek, siyasetin doğurduğu sonuçlardır. (Atatürk'ün el yazmalarından din hakkındaki görüşleri. Kaynak yayınları Din ve Allah) İnsanları korkutarak dine atıf yaparak kullanmak en kolay yol, bugün de örneklerini açıkça görüyoruz.

Bu sözleriyle **Yüce Atatürk;** on bin, beş bin, iki bin, 1400 yıl önce söylenen sözlerin, insanlığın geri kalmış devirlerine ait olduğunu belirtmektedir. İnsanlığın geri kalmış devirlerinin özellikleri de, vahşet, adaletsizlik hastalık, insanların toptan kılıçtan geçirildiği sonucunu doğuran savaşlar ve korkunç doğa olaylarının hüküm sürdüğü zamanlar olmasıdır. Bu devirlerde insanlar kanun hukuk sistemi olmadığından korkutularak, taptırılarak güzel şeyler vadedilerek doğruluğa, dürüstlüğe peygamberler diye adlandırılan o günün akıllı kişileri aracılığıyla ahlaklı olmaya çağırılmışlardır. Böylece peygamberlerin geliş nedeninin ihtiyaç olduğu sergilenmektedir. Bu gün neden bir peygamber (aracı yok düşünmek gerekmez mi?) Ancak görünen o ki insanlığın uyanmaması için bugün çok çaba sarf ediliyor ve eskiye dönüş özendiriliyor. Irak'ta aynı dinden olup meshep ayrılığı yüzünden çatıştırılıp birbirine kırdırılan kişilere ne demeli) Uyanık olmak ve akli çalıştırıp bu oyunlara gelmemek gerekir.

- "Artık bugünün ilerlemiş insanı ahlaklı, saygılı ise Tanrıyla temasta aracısız ilişki kurmak bilincine varmıştır." demektedir. Bu, Atatürk'e varana dek açıklanmamış çok yüce bir aydınlık olup; geçmişle tüm bağların koparıldığı, tarihsel bir bilgi olarak sunulmasının ilk açıklanış biçimidir. Bunu anlamak ve açıklamak şerefi Yüce Atatürk'e aittir.

Atatürk peygamberlik kurumunu şöyle anlatmaktadır....."sözün özü, insanları istediği gibi kullanan kuvvet, **FİKİRLER** ve bu fikirleri biçimlendirip YAYAN KİMSELER 'dir. Fikrin özel niteliği de, onu çürütmeye yönelik tüm karşı koymaların bozamayacağı, kesin bir şekilde kendini kabul ettirmektir. Bu ise fikrin

yavaş-yavaş duygulara dönüşerek İNANÇ haline gelmesiyle mümkündür. Ve böyle olduktan sonradır ki onu sarsmak

için bütün başka mantıkların, başka usa vurma ve yargılamaların geçerliliği kalkar"

Atatürk bu paragrafta o güne dek bilinmeyen bir gerçeği açıklamaktadır. İnsanları istedi yöne sevk eden kuvvet Tanrının gönderdiği kişinin yüce bir fikir sahibi olması gerektiğini vurgulamakta ve bu kişi bu fikri kendinde belirtecek, kendinde şekillendirecek, bu yüce fikri yayarak İNANÇ haline getirecek. Bu inançla insanlık tapma ve korku teması yerine dostluk ve sevgi temasında yıkılmaz bir kale gibi birleşecek demektir.

Bu müjdeyi şöyle vermekte ve devam etmektedir :

- "Şimdi bizim yönlendirip, yöneteceğimiz insanların emelleri (beklenti-istekleri), fikirleri, ruhlarında (akıllarında) saklı kuvvetler nedir? Bizim yöneteceğimiz kişilerin hangi emellerini kişiliklerimizde ortaya çıkartarak ve somutlaştırarak (eylemlerimizde belirterek) onların sevgilerini, onların güvenlerini kazanacağız. Onlara içsel (manevi) güçlerle ilgili araçlar mı önereceğiz. Onlara imgesel (hayali) ülkünün özdekleştireceği (merkezleştireceği) görünmez özellikler, ya da görünür araçlarla mı sesleneceğiz? Herhalde insanlarımızın güvenini (ruhunu) kazanmak bir görev olduğu gibi önce onlarda anlayış, istek ve bir karakter yaratmak da Tanrıdan sonra bize düşüyor".

Bu sözleriyle kişiliğini açarak aynı zamanda örtüyor. Ve bütün bu saydıklarının o gün için varolan KİŞİYE düştüğünü belirtiyor.

- **"Ben diktatör değilim!** Benim gücüm olduğunu söylüyorlar. Evet bu doğrudur. Benim arzu edip de yapamayacağım şey yoktur. Çünkü ben zoraki ve insafsızca hareket etmek bilmem..... Ben kalpleri kırarak değil, kalpleri kazanarak hükmetmek isterim." deyimiyle insanları sevdiğini ve onlara sevgiyle ulaştığını belirtiyor.
- "Bu dünyada her şey insan kafasından çıkar, Bir insan başının anlatamayacağı hiçbir şey düşünemiyor ve düşleyemiyorum" diyerek geçmişi silmiş yerine öğretici ve yönlendirici kişinin öğretme, inandırma, yaptırma görevlerini net olarak açıklamış Yüceliğin akılda ve fikirlerde olduğunu göstererek eski devirlerin iddialarını çürütmüştür. Bu anlayış Atatürk'ün en büyük devrimlerinden biri olan SOYADI devriminde hayata geçmiştir. Bu devrim oğulluk, zadelik, seyidlik, Allah oğulluğu, Allah gölgeliği, peygamber soyundan gelme vb. tüm üstünlük iddialı ünvanların kaldırılıp atılmasıdır.
- "Ben milletimin vicdanında ve geleceğinde duyup algıladığım büyük ilerleme kabiliyetini bir milli sır gibi vicdanımda taşıyarak yavaş-yavaş herkese uygulatmak zorunluluğunda idim"
- "Benim büyük isteklerim var, hem de pek büyükleri, fakat bu istekler yüksek mevkilere sahip olmak ya da büyük paralar elde etmek gibi maddi emellerin doyurulmasıyla ilgili değildir. Ben bu isteklerimin gerçekleşmesini ülkeme büyük yararları dokunacak, bana da yararlılıkla yapılmış bir görevin CANLI İÇ RAHATLIĞI' nı verecek BÜYÜK BİR FİKRİN başarısında arıyorum. Bütün hayatımın prensibi bu olmuştur."
Bu yüce insan sadece fikirde kalmamış, bunu inançla uygulamıştır.

- "Hiçbir zafer amaç değildir. Zafer ancak kendisinden daha büyük bir amacı elde etmek için belli başlı araçtır. Amaç FİKİR'dir. Zafer bir fikrin yaşama geçmesine hizmet ettiği ölçüde değerlidir."
- "Doğruluk, dayanıklılık, candan fedakarlık zafere ulaştırır. Gelecek arzu ve inancı olanlara söz verilmiştir." (vaad edilmiştir) diyerek kendi kutsal yaşam ve uğraşısının (vatanı, milleti olduğunu) en özlü tanımını yapmıştır.
- "Kesinlikle zihinlerde (bellekte) olan uydurmalar bütünüyle çıkarılmadıkça, beyne gerçek nurları (özgün fikirleri) aşılacak olanaksızdır" diyen bu yüce ve kutsal insan "**Cumhuriyet sizden düşüncesi özgür, bilgisi özgür, ve vicdanı özgür** kuşaklar bekler." sözüyle bu görevi aileler ve öğretmenlere vermiştir ve Türkiye Cumhuriyetini laik bir ülke yaparak özgürlük ortamını herkes için bir büyük lütf olmak üzere sunmuştur. Bu anlamda tüm ülkeyi her türlü gericilik, bağnazlık, eskilik karanlığından ve batağından çıkartıp, insanın kendini akılda sonsuzca gerçekleştirebileceği, özgür insanların yetişebileceği bir sonsuz olanaklar ortamı sunmuş, ne yazık ki bu ortamı Türk milleti yeterince anlayamayıp tekrar ortaçağ karanlığına doğru götürülmesine izin vermiştir.
- "Bilinen gerçek olarak yüreğinde, vicdanında kutsal ve içsel tatlardan başka zevk taşımayan insanlar için ne kadar yüksek olursa olsun maddi makamların hiçbir kıymeti yoktur." diyerek gerçeğe inanmanın verdiği zevk, lezzet ve hazzın, her türlü makamdan yüceliğini ve değişmezliğini bizlere sunan öğretip aydınlanmamızı sağlayan KUTSAL İNSAN sana sonsuz minnettarız.
- "İnsanda yorgunluğu yenebilecek içsel (manevi) bir güç vardır ki işte bu güç yorulanları dinlendirmeden yürütür." (kendisi bunun somut örneği olmuştur) diyerek insan gücünün sonsuz olduğunu ve bu gücün gereği "**Özgürlük insanın düşündüğünü ve dilediğini kesin olarak yapabilmesidir**" diyerek de insan için hiçbir sınır olmadığını belirtmiştir. Böylece insanın iç-dış ayırımı olmadan bir bütün olarak, insandan ayrı bir gerçek olmadığı gerçeğini yaşamış, devrimleri ve kurduğu devletle milletine ve dolayısıyla insanlığa da yaşatmıştır.
- "Kumandanlar gerekli yapabileme özelliği olan işleri emrederler ve emri verirken kendini o işleri uygulayacak olanın yerine koymak ve emrin nasıl yapılıp ve uygulanabileceğini düşünmek ve bilmek lazımdır...."
- "Ben size saldırmayı emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum, biz ölünceye kadar geçecek zaman içerisinde yerimize başka kuvvetler kumandanlar geçebilir." "Karşımdaki düşmanı atmak için canımı vermekte bir an bile kararsızlık göstermem...." Askerler; karşımdaki düşmanı mağlup edeceğimize hiç şüphem yoktur. Fakat siz acele etmeyin. Önce ben ileri gideyim. Siz ben kırbacımla işaret verdiğim zaman hep birlikte ileri atılırsınız." diyerek içi ile dışını bir etmiş, sözü ile özünü bir etmiş ve kendi insanıyla bir bütün olmuş, bir GERÇEK İNSAN dır.
- "Ben gerektiği zaman en büyük hediyem olmak üzere Türk milletine canımı vereceğim." sözüyle topluluğu, milleti, inancı uğruna CANINI seve seve VEREBİLECEK örnek KUTSAL kişidir. Nitekim Hasta hasta milletine söz verdiği için Hatay sorunu çözmek için Hatay'a gitmiş, almış sonra hastalığı daha ilerleyerek Vatan ve milletine canını vermiştir.

Yüce Atatürk'ün zanni ve taassuplu inanışlara karşı sert, ihtar ve uyarıcı hitabı ders vericidir.

- "Bütün Türk ve islam dünyasına bakın: Zihinlerini ve fikirlerini medeniyetin emrettiği değişikliklere uyduramadıklarından bu gün felaketler ve ıstıraplar içindedirler. Bizim de şimdye kadar geri kalmamız ve en sonunda felaket çamuruna batmamız bundandır".

Arapça dua edilmesi üzerine;

- "Tanrı benim dilimden de anlar. O'na illa anlamadığımız bir dille, ne söylediğimizi iyice bilmeyerek dua etmek mi şarttır?"
- "Arkadaşlar, efendiler ve ey millet! İyi biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler ve mensuplar memleketi olamaz. En doğru ve gerçek tarikat (yol demektir) medeniyet tarikatıdır".
- "Bizim devlet yönetiminde takip ettiğimiz kuralları gökten indiği sanılan kitapların dogmalarıyla asla bir tutmamalıdır."

Diyerek taassubun Arapları ve Türk milletini düşürdüğü feci durumu gözler önüne sermektedir. Buna tarikat belasının sebep olduğunu, arapca duanın saçmalığını, medeniyetin gerçeğe giden yol olduğunu açıklayarak, milleti ve insanlığı gerçek aydınlığa davet ediyor. Uygulamayı da önce kendi milletine yaptırıyor. Ama ne yazık ki batı bunu uygularken Türkiye tarikatlar cenneti haline getiriliyor, artık uyanma ve ülkeye sahip çıkma zamanı!

- "Şuur daima ileriye yeniliğe götürür." diyerek, gerçeğe uygarlık bilinciyle ulaşılabileceğini açıklar. İnsanın her an yenilenen, gelişen, yüceleşen bir anlayış olduğunu işaret eder.
- "Dünya insanlar için imtihan yeridir. İmtihan edilen insanın her soruya mutlaka pek uygun cevap vermesi mümkün olmayabilir, fakat düşünmelidir ki hüküm; cevapların tümünden oluşan sonuca göre verilir" diyerek insan hayatının bir bütünlük olduğunu ve olayların insanların ders alabileceği olgular olup bunların bir yüce anlamı olduğuna dikkatleri çekmiştir.
- "Sorumluluk yükü her şeyden, ölümden de ağırdır" diyerek kişinin kendisine ve çevresine olan sorumluluğunu tüm yalınlığı ve gerçekliğiyle yansıtmıştır, kendisi bunun örneğidir."

Yüce Atatürk, gerçeği bilenin yaşantısını şöyle anlatır.

- "Millet gam ve keder bilmemelidir. Şeflerin görevi, hayatı neşe ve şevkle karşılamak hususunda milletlere yol göstermektir. Ben kendi hareketlerim itibariyle bu hayat telakkisini tercih ediyorum. "

İnsanlığa Işık Tutan Yüce Atatürk'ün İnsanlığa iletisi :

- "İnsanlar geleneklerini, ahlaklarını, duygularını, eğilimlerini hatta fikirlerini besleyip yetiştirmekte içinden çıktıkları, içinden yetiştikleri topluluğun genel eğilimlerinden kurtulamazlar. Fakat bazı büyük yaratılışlar vardır ki onlar yalnız üyesi oldukları topluluğa değil, bütün insanlığa karşı kalplerinin ve ruhlarının duygusallığını aynı derecede tutarlar.." (Kendisi!)
- "İnsanlığın hepsini bir beden ve her milleti de bunun bir uzvu saymak icap eder. Bu vücudun parmağının ucundaki ağrıdan, diğer bütün uzuvlar acı çekerler".
- "Bugün bütün dünya milletleri aşağı yukarı akraba olmuşlardır ve olmakla uğraşmaktadırlar. Bu yüzden insan üyesi olduğu milletin varlığını ve mutluluğunu düşündüğü kadar bütün dünya milletlerinin rahatını ve bolluk içinde olmasını düşünmeli, kendi milletinin mutluluğuna ne kadar değer veriyorsa, bütün dünya milletlerinin mutluluğuna erişmesi için elinden geldiği kadar

çalışmalıdır. Bütün akıllı adamlar bu uğurda çalışmakla hiçbir şey kaybedilmediğini çok iyi değerlendirirler. Çünkü dünya milletlerinin mutluluğuna çalışmak diğer bir yoldan kendi rahat ve mutluluğuna çalışmak demektir. Dünya milletleri arasında

- dinginlik, dürüstlük ve iyi geçinme olmazsa bir millet kendi için ne yaparsa yapsın huzurdan yoksundur.
- "İnsanlar daima yüksek, soylu ve kutsal amaçlara yürümelidirler. Böyle bir davranıştır ki, insan olanın vicdanını, aklını, bütün insanlık değerlerini doyuma ulaştırır."
- "Dünya vatandaşları haset, açgözlülük ve kinden uzaklaşacak şekilde terbiye edilmelidir."
- "Bütün insanlığın görgü, bilgi ve düşünüşte yükselip olgunlaşması Hıristiyanlıktan, müslümanlıktan, Budizmden vazgeçerek yalınlaştırılmış ve herkes için anlaşılacak bir duruma getirilmiş arı ve lekesiz bir dinin kurulması..... Düşünün tatlı olduğunu yadsıyacak değilim." diyerek Tüm milletlere öğretmen aydınlatıcı bir insan olduğunu göstermekte ve İnsanlığı bir insan kabul etmekte, ayırmama da, hepsinin acısını, neşesini, kederini duymada, onların yetiştirilmedeki sorumluluğu omuzlamakta bizlere kutsal örnek olmakta. (Kim tüm insanlığı kapsar bunu da düşünmek gerek!
- "Türk devrimi (değişimi) kurucusudur. Türk devrimi; yüksek bir insani ülkü birleşmiş vatanperverlik eseridir, Çocuklarına bütün güzellikleri ve bütün büyüklükleri görmek ve aynı zamanda bütün sefaletlere acımak sanatını öğretmektedir.". Diyerek dünyanın tümünü vatan ve tüm insanlığı vatandaş yapan anlayışı getirmiştir.
- "Artık bu gün hayat ve insanlık için gerekli olan herşey bütün gerçekliğiyle ortaya çıkmıştır. Bunlara aykırı olan söylentiler ahlak ve inanca temel olamaz." sözü ile GERÇEĞİN herkes için elle tutulur hale geldiğine işaret etmektedir, Bir başka biçimde, "aklının ermediği, gözünün görmediğine inanan insan değildir." demektir. Yani bilimsel olmayan hiçbir şey gerçek değildir.

Ancak insanlık O'nun fikrine gelene dek de:

- "Ben yaşayabilmek için mutlaka müstakil bir milletin evladı kalmalıyım. Bu sebeple milli istiklal bence bir hayat meselesidir. Millet ve memleketin menfaatleri icap ettirirse, insanlığı teşkil eden milletlerden her biriyle medeniyet icabı olan dostluk ve siyaset münasebetlerini büyük bir hassasiyetle takdir ederim. Ancak, benim milletimi esir etmek isteyen herhangi bir milletin, bu arzusundan vazgeçinceye kadar, amansız düşmanıyım." diyerek her milletin bağımsız yaşamasının idraki sonucu bir ve tek olan insanlığa gelip dostça yaşayacağına da vurgu yapmakta ve milletler düşmanlığı bırakın mesajı vermektedir. Bu da O'nun evrensel bir fikir insanı olduğunu göstermekte ve insanlığı eşitliğe davet etmektedir.
- "Beni görmek demek, mutlaka benim yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi anlıyor, benim duygularımı duyuyorsanız beni görmüş sayılırsınız."

Diyerek kendinin bir anlayış ve sevgi fikri olduğunu ve esas yaşayanın yüce bir fikir olduğunu belirtmekte ve vurgulamaktadır. Ve Türk gençliğine seslenerek görevlerini işaret etmiş, bu günlerin geleceğine vurgu yaparak vatani olmayanın insan olamayacağına işaret etmiştir! Şimdi hepimiz Türk olarak vatan görevine!!!!!!

Gerçeğin, insanın tüm özelliklerini Atatürk kendisinde toplamıştır. Bu özellikleri kendi söylemlerinde buluyoruz. Bunlar :

1- Milletine ve insanlığa **HİZMETÇİ** (Hizmet eden) olmuştur.

- "Herhangi bir kimsenin yaşadıkça memnun ve mutlu olması için gerekli olan şey, kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmasıdır. Benden sonra gelecekler acaba böyle bir ruhla çalıştığımı, hizmetlerimi fark edecekler mi diye bile düşünmemelidir.. Hatta en mutlu olanlar, hizmetlerinin bütün kuşaklarca bilinmeden kalmasını yeğleyecek karakterde olanlardır." Demiş ve kendi yaşamı her anıyla yalnızca çikarsız bir hizmetle geçmiştir.

2- Hiçbir zaman **BENLİK** iddiasında olmamıştır.

- "İkinci bir mutluluğum olacak ki, kutsal işimize (davamıza) başladığımız gün bulunduğum mevkiye dönebilme imkanır. Gerçekten milletin bağrında serbest bir kişi olmak kadar dünyada mutluluk var mıdır?"
- "Büyük olmak için hiç kimseye iltifat etmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaksın, ülke için gerçek ülkü ne ise onu görecek, o amaca yürüyeceksin. Herkes senin aleyhinde bulunacaktır, herkes seni yolundan çevirmeye çalışacaktır. Fakat sen bunlara aldırmayacaksın, önüne sonsuz engeller de yığacaklardır. Kendini büyük değil küçük, zayıf, araçsız ve hiç kabul ederek, kimseden yardım gelmeyeceğine inanarak bu engelleri aşacaksın. Bundan sonra da sana büyüsun derlerse bunu söyleyenlere güleceksin" diyerek aczini yaşayan insanın; yokluğunda kendinden çıkan ama artık kendisine ait olmayan gücü belirtmiştir. (Söylediği sözler çok dikkatle okunduğunda ne kadar açık olduğu anlaşılıyor)

3- Maddi ve manevi olarak **MENFAATsizliği** seçmiştir

- "Burada benim ismimim duyulmamasına hayret etmemeli, çünkü ben önemli bir savaşın kahramanı olarak Mehmet Çavuşa şeref kazandırmayı tercih ettim."
- "Benim büyük isteklerim var, hem de pek büyükleri' Fakat bu büyük istekler yüksek mevkiler elde etmek ya da büyük paralar elde etmek gibi maddi emellerin doyurulmasıyla ilgili değildir...." diyerek kazandığı her şeyi tekrar milletine geri vermiştir.

4- Kendi yaşamını **KENDİ EMEĞİ VE KENDİ KAZANCI** ile yürütmüştür.

Önceleri askerlik mesleği içinde devamlı vatan görevi yaparken sonsuz maddi sıkıntılara düşmüş, ancak kendisi ve ailesinin yaşamını kendi çok kısıtlı kazancıyla devam ettirmiştir. Yazdığı bir mektupta yaşamının büyük bölümünü içine alan askerlik günlerini şöyle dile getirmiştir :

- ".....bir dinlenme anının bulunabileceğine inanılır değil mi?
Fakat heyhat, görülüyor ki bu ancak ölümden sonra mümkün olacak."

5- Herhangi bir **DİN yahut ANLAYIŞA** mensup değildir.

- " Ben manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım akıl ve bilimdir." sözü bunu çok açık anlatır.

(Bugün dini bütün geçinenler bu kisve altında her tür rezaleti yapmıyorlar mı? Milletini ve vatanını düşünen var mı? Vatani nasıl pazarlar satarız, milleti nasıl daha çok soyarız onu düşünüyorlar.)

6- **AKILCI ve BİLİMCİ**dir.

- "Dünyada her şey için, başarı için, uygarlık için en gerçek yol gösterici ilimdir, tekniktir. Bilim ve tekniğin dışında yol gösterici aramak dalgınlıktır, bilgisizliktir, doğru yoldan sapmaktır."
- "Bilim ve teknik nerede ise orada olacağız ve ulusun her bireyinin kafasına koyacağız. Bilim ve teknik için bağ ve koşul yoktur".
- "Benim manevi mirasım bilim ve akıldır."
- "Böyle bir dünyada asla değişmeyecek hükümler getirdiğini iddia etmek aklın ve bilimin gelişmesini inkar etmek olur."
- "Bizim akıl, mantık ve zeka ile hareket etmek belirgin özelliğimizdir."

7- Her soruya ve soruna kendisi yaşamıyla **YANIT** olmuştur. Bir sohbet sırasında söyledikleri:

- ".....İki Mustafa Kemal var! Biri ben, kişi olan fani Mustafa Kemal..... İkincisi Mustafa Kemal'den ise "**Ben**" diye bahsedemem. Ondan ancak "**Biz**" diye bahsedebilirim. O Mustafa Kemal yani sizler, bu akşam etrafımda olanlar, memleketin her köşesinde çalışan köylüler, uyanık, aydın, vatansever, milliyetçi vatandaşlar.....İşte ben onların hayalini temsil ediyorum, onların hayalini gerçekleştirmeye çalışıyorum. **O Mustafa Kemal Ölmez!** O Türk milletinin ihtiyaçlarıyla beraber gitgide uyanan şuuruyla beraber gelişe gelişe ebedi olarak yaşayacaktır. Biz de Cumhuriyeti yapan, devrimi yaratan O "**Biz**" ifade edebileceğim Mustafa Kemal'dir!" Diyerek milletiyle tek bir vücut ve akıl olduğunu belirtmiştir.

8- Özel bir **İŞARETİ** yoktur.

- "Her türlü din, mezhep, cemaat çağrışımı yapacak işaret ve amblemleri reddetmiştir.. Bayrağın ambleminin bir kurt başı olması teklif edildiği zaman dahi "Bunlardan hiç biri bu günkü dünyamız içinde kurulan yeni bir devletin arması olamaz. Devlet armasını sembolik bir insan başı olarak temsil etmeli....." demiştir.

(Bu da İnsanın ne kadar önemli olduğunu vurgulamaktadır.)

9- Giyim, kuşamı ile **ÇAĞDAŞ** tır, **MODERN**'dir.

Kendisi bu giyim tarzıyla milletine örnek olduğu gibi, yaptığı kıyafet devrimi ile de milletini modern giyim kuşama kavuşturmuştur. Böylece milletine günün koşullarına göre giyinilmesi gerektiğini öğretmiştir.

10- Özel bir **RİTÜEL** benimsememiştir.

- "Ben her çeşit bağlardan uzağım. Genel hayattaki görevlerime gereken zaman ve enerjiyi ayırabiliyorum. Kendi özel hayatıma istediğim özel akışı verebiliyorum ve protokolün esiri

değilim." diyerek her türlü bağlayıcı ritüel, seremoni ve kalıplaşmış kuralların GERÇEK insanı bağlamayacağını belirtmiştir.

Söylemlerini kısaca özetlersek,

Yüce Atatürk'ün 20. yüzyıl insanını aydınlatan ışıkları:

- 1- TANRI birdir, gerçektir!
- 2- Eskiden insanoğluna, insanlığını öğreten peygamberler, düşünürler gönderilmiş, böylece onlara tapma korkutma teması ile vicdanlarına hitap etmeye, onları doğruya götürmeye çalışılmıştır. Bu devir artık geçmiştir.
- 3- İnsanlar ilerleyerek, ahlaklı ve terbiyeli olarak, artık aracsız olarak Tanrı ile temas kurmaktadırlar. (Vicdan)
- 4- Gerçeği bilen kişinin hali her zaman neşeli olmaktır.
- 5- KUSALLIK; hiçbir surette reddedilemez. Kutsal olan, gerçek kutsal fikir ile bu fikre inanmış o fikrin bu günkü canlı temsilcisi olmuş kişidir.
- 6- Kutsal kişinin yaydığı fikir ve bu fikrin SEVGİ (inanç) haline gelmesi ile gerçek yaşam oluşur. Bu inancın tatbiki ile insanlık insanlığını bulur.
- 7- Bedenden geçme üstünlük iddiaları gerçek değildir. Asıl üstünlük akılda olan yüceliktir.
- 8- Yüce fikri yaşamak ve bunun başarısı, iç rahatlığının (mutluluğun) sebebidir.
- 9- Aklın yeniden yaratılması, yüce fikirlerin işlenebilmesi için, aklın kendini bağlayan tüm boş inançlar ve eski fikirlerinden arındırılması gerekir.
- 10- Dilin arı ve yalın olması gerekir.
- 11- Gerçeği bilme ve inanmanın verdiği zevk, haz ve mutluluk her türlü maddi makamdan çok daha yücedir.
- 12- İnsanın gücüne ve gelişimine sınır yoktur.
- 13- Tek gerçek insandır.
- 14- Gerçek ancak can verecek kadar özveriyle elde edilir
- 15- Tüm dinlerin taassubu insanlığı felaket ve acınacak duruma düşürmüştür.
- 16- İnsan kendine karşı sorumludur.
- 17- İnsan anlayıştır.
- 18- Bütün insanlık bir bütündür, bir bedendir, ayrılmazdır. Bu bütünlük mutlaktır. Milletler bu bedenün uzuvlarıdır. Her birinin sağlıklı mutlu olması insanlık bedeni için koşuldur.
- 19- İnsanlık **BİR İNSAN'**dır

İnsanlık sana sevgi ve saygı sunar KUTSAL KİŞİ!!

Kaynakça :

Nutuk+ Söylev ve Demeçleri

Atatürk'ün ölmez sözleri, Münir Süleyman Çapanoğlu, Çığır kitap evi 1939

Anadolu Ajansı kaynakları

Atatürk Diyor ki. Varlık yayınları, sayı 272 Basım 1954 (Yaşar Nabi Başkanlığında kurulan bir komisyonun çeşitli kaynaklardan seçtikleri, Gazetelere verilen mülakatlar, beyanatlar, gönderdiği mektuplar, Nutuk, Söylev ve Demeçleri vb. toplanmış).

