

# NE YAPMALI??

Prof. Dr. ANIL ÇEÇEN

21. yüzyılın ilk on iki yılı geride kalırken. yeni yıl ile beraber bütün dünya ile beraber Türkiye Cumhuriyeti de bu yüzyılın içlerine doğru yol almaktadır. Yılbaşı her ülkede olduğu gibi Türkiye’de de bir genel durum değerlendirmesine zemin hazırlamış, insanlar yavaş yavaş 20. yüzyılın yapılarından uzaklaşırken yepyeni bir dünyanın ortaya çıktığı yeni dönemde herkes ne oluyor, nereye gidiliyor, ne yapılmak isteniyor, dünya nereye sürüklenmek isteniyor gibi sorular ile karşı karşıya kalmakta ve tam bu aşamada da bu gibi sorulara yanıt aranırken asıl soru olan ne yapmalı konusu bütün zihinlerde kendiliğinden devreye girerek insanları toptan bir muhasebe yapmaya zorlamaktadır. Tek tek insanların iradesinin dışında gündeme gelen değişim süreci. Bu dönemde karşı karşıya kalınan olaylar ve bu doğrultuda tırmanıp giden gelişmeler bir bütün halinde insanları şaşırtmakta. Bazen köşeye sıkıştırmakta bazen de oldubittileri kabul etmeğe zorlamaktadır. Böylesine kontrol edilemeyen olaylar zinciri içinde başı dönen insanlar her aşamada ne yapmalı ve nasıl davranmalı gibi sorulara cevap vermeğe çalışmakta. verilen cevaplar ile birlikte bazen içinden çıkılmaz bir kördüğümün içine doğru sürüklenilerek boğulma tehlikesi ile de karşı karşıya kalınmaktadır. Giderek artan nüfus. gündeme gelen yeni gelişmeler ve büyüyen ekonomiler. Her türlü tercihin ötesine geçerek tüm dünya devletlerinin önüne yeni yeni meseleler çıkartmakta ve bu doğrultuda her şey içinden çıkılmaz bir umutsuz duruma doğru bütün dünya toplumları sürüklenip gitmektedir.

**Ne yapmalı** sorusu. dünya siyaset literatürüne Sovyet devriminin öncüsü Lenin tarafından kazandırılmıştır. Rusya’da bir sosyalist devrim gerçekleştirebilmek üzere yola çıkan Bolşevik hareketi bütün Rusya’yı alt üst ederek devrime doğru sürüklerken. giderek içinden çıkılmaz bir hal alan o büyük kargaşa içinde, devrimin önderi ve Sovyetler Birliğinin kurucu başkanı Vlademir İlyiç **Lenin** her aşamada ne yapmalı sorusunu kendisine sorarak ve bu soruyu beyinde tartışırken, durup düşünerek doğru yolu ve çözümü bulmağa çalışmış. ne yapmalı sorusuna getirdiği yanıtlar doğrultusunda hareket ederek. bir avuç aydının öncülüğündeki bir sosyalist hareketin bir devrim yaparak dünyanın doğu yarısının kaderine egemen olmasını sağlayabilmiştir. Devrim öncesi ve sonrasında siyasal önderin böylesine bir akılcı tutum izlemesi, büyük zorlukların yenilmesini ve kurucu kadronun hazırladığı gibi bir büyük siyasal devrimin gerçekleşmesini n önünü açmıştır. Lenin daha sonra çeşitli gazetelerdeki yazılarını bir araya getirerek kitap halinde yayınlamış ve bu kitaba kapak ismi olarak “Ne yapmalı “ sorusunu koymuştur. Devrim öncesi ve sonrasında kurucu önderin zihnini sürekli olarak meşgul eden böylesine önemli bir sorunun kitap adı olarak seçilmesiyle birlikte aynı soru bu kitap aracılığı ile tüm Sovyet halkı ve işçi sınıfı önderleri içinde anlam ifade etmeğe başlamıştır. Devrimin her aşamasında ne yapılması gerektiğini düşünen öncü kadro daha önceki aşamada da gene ülkenin içine sürüklendiği çöküş sürecinden kurtulabilmek için ne yapılması gerektiğini kendilerine ana soru olarak sormuşlar. Tüm çabalar ve girişimler ülkeyi kurtarmak için yetersiz kaldığı bir noktadan sonra sorunun yanıtı olarak devrim kavramını öne çıkarmağa başlamışlardır. Böylece bütün siyasal kadrolar için her aşamada geçerli olan ne yapmalı sorusu. Sovyet devriminin bir kazanımı olarak insanlığın genel kullanımına arz edilmiştir. Birinci dünya savaşı sırasında Rusya’da yaşanan süreçte ne yapmalı sorusunun yanıtı devrim olmuştur. Daha sonraki dönemlerde benzeri girişimler başka ülkelerde de denenmiş ama zamanlama ve koşullar tam olarak ayarlanamadığı için istenen sonuçlar diğer ülkelerde alınamamıştır.

Sovyetler Birliğinin sosyalist devrim ile kurulmasından sonra bütün dünya ikiye bölünmüş ve ABD’nin öncülüğünde batı dünyası ile Rusya’nın öncülüğünde bir sosyalist blok ortaya çıkmıştır. İki kutuplu dünya yirminci yüzyılın sonlarına kadar devam ederken. batı ülkelerindeki toplumlar Amerikan devletini. doğu bölgelerindeki sosyalist ülkeler ise Rusya’yı kendilerine örnek alarak onların yolundan giderek sorunlarını çözüme kavuşturmak istemişlerdir. Avrupa ve Amerikan kıtasında yer alan batılı ülkeler ABD’nin arkasına takılırken. bir büyük kapitalist

bloklaşma çok hızlı bir biçimde gelişmiştir. Doğu yarıküresinde yer alan Asya ve Afrika ülkeleri ise Sovyet Rusya'yı kendilerine örnek olarak almışlar ve bu yoldan dünya uluslar topluluğu içinde daha iyi bir yer edinebilmenin çabası içinde olmuşlardır. Bu iki blokun dışında kalan üçüncü dünya ülkeleri ise sahipsizlikten kurtulabilmek doğrultusunda bir arayış içine girmişler ve 1955 yılında Endonezya'nın Bandung kentinde düzenlenen üçüncü dünya zirvesi ile kendileri için bir gelecek arayışını resmen dünya kamuoyu önüne getirmişlerdir. Ne yapmalı sorusunun yanıtını ABD ya da Sovyet Rusya kuyrukçuluğunun dışında arayan diğer dünya devletleri. bu sorunun yanıtını büyük bir dayanışma ve ortaklık içinde vererek daha iyi. insancıl ve adil bir yeni dünya düzeni kurabilme doğrultusunda mücadeleye kalkmışlardır. Her insan gibi her toplum ya da ülke kendisi için daha iyi bir gelecek arayışı içinde olmuşlar ve bu doğrultuda ne yapılabileceğini araştırırken ne yapmalı sorusunu her fırsatta kendilerine sormaktan geri durmamışlardır. Yoksulluğun ve geri kalmışlığın çok kötü koşullarında yaşam savaşı veren bu gibi çağdışı topluluklar daha iyi ve gelişmiş. ya da daha adil ve eşitlikçi bir yol arayışı içine girerlerken ne yapmalı sorusunun yanıtını kendi özel konumlarına ve koşullarına uygun olarak vermeğe çalışmışlardır. Batının zengin ve gelişmiş ülkeleriyle aynı seviyeye gelebilmek hatta onları geçerek daha güçlü bir ülke olabilmek üzere ne yapılması gerektiği bu gibi toplumların önde gelen aydın kadroları tarafından her aşamada tartışma konusu yapılmıştır.

Çeyrek asırlık bir küreselleşme dayatması ve zorlamalarından sonra eski dünya düzeni yıkılmıştır ama yerine yeni bir evrensel düzen bugüne kadar kurulamamıştır. Bu aşamada iki kutuplu eski düzenini yitiren dünya ülkeleri. giderek yollarını çizmekte ve yönlerini bulmakta daha da zorlanmışlar. böylesine karmaşık bir durumdan kurtulabilmek için ne yapmalı sorusuna sürekli olarak yanıt aramışlardır. Blok merkezi süper güçler yön gösterirken ya da baskı yöntemleri ile zorlarken. dış dinamiklerin istedikleri yolda gidilmiş ama Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra ortaya çıkan yeni dönemde artık hiçbir ülke diğerini takmamağa başlamıştır. ABD'nin uzun süre türlü oyunlar ve komplolar aracılığı ile tek süper güç olarak bütün dünyayı bir küresel imparatorluk sınırları içinde kendine bağlamağa çaba göstermesi sonuçsuz kalmış. nüfusu fazlasıyla artan Çin. Rusya. Hindistan ve Rusya gibi dev ülkeler Avrupa Birliğinin yanı sıra devreye girerek yeni dönemin süper güçleri olarak yeni dünya düzeni içerisinde merkezi yerlerini her türlü batı kaynaklı engelleme oyunlarına rağmen alabilmişlerdir. Batı kapitalizmi Sovyet sosyalizmini tasfiye ederken aslında kendisini yıpratmış ama bunu bir türlü kabul etmek istemeyen Amerika Birleşik Devletleri kendisini yeni dönemin patronu olarak ilan etmiş. ama bir türlü mutlak bir hegemonya düzeni kuramadığı için dünya ülkeleri üzerinde eskisi gibi etkin olma şansını giderek yitirme aşamasına sürüklenmiştir. Tek kutuplu yeni dünya düzeni projesi batılı güçler tarafından sürekli olarak tüm dünya ülkelerine dışarıdan zorla dayatılmasına rağmen. bu gibi girişimlerden istenen sonuçlar alınamamış ve batı emperyalizmi bir çok ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştır. Dış baskılar ters tepkilere neden olmuş. batılı ülkelerin baskısı altında kalan çeşitli toplumlar ve ülkeler batı emperyalizmine karşı daha dirençli bir karşı çıkışı örgütledikten sonra daha bağımsız hareket edebilir bir hale gelebilmişlerdir.

Dünyanın orta yerinde merkezi bir ülke konumunda olan Türkiye Cumhuriyeti böylesine bir dönüşüm süreci içinde çok zor durumlarda kalmış. bloklar ve kutuplar arası çekişmelerin sonrasında gündeme gelen kırılma noktaları Türkiye'yi doğrudan doğruya etkilemiştir. Doğu-batı ya da kuzey-güney ekseninde yaşanan olayların yaratmış olduğu tepkiler ya da olumsuz gelişmeler merkezi bölgede yer alan Türkiye üzerinde zaman zaman olumsuz etkiler bırakırken. bu gibi durumlarda yeni yeni sorunlar gündeme gelmiş ve Türk devleti ile Türk toplumu her aşamada ne yapmalı sorunsalı ile karşı karşıya kalmıştır. Tarihin her döneminde merkezi coğrafya olarak Orta Doğu her türlü tehdit ile karşı karşıya kalmış. bölge ülkeleri ve halkları böylesine tehlikeler karşısından kendilerini koruyabilmek için ne yapılması gerektiği konusunda her aşamada düşünmek zorunda kalmışlardır. Öncelik merkezi coğrafyanın barış ve düzen içerisinde olmasını sağlamak olarak düşünülmüş. ve bu doğrultuda ne yapılması gerektiği araştırılınca ortaya çıkan farklı tablolar dikkate alınarak yeni tutum ve davranışlar içerisine girilmiştir. Merkezde her zaman için ya çok büyük ve güçlü bir devlet yapılanması olmuş. ya da bu gibi devletlerin zamanla yıkılması yüzünden ortaya çıkan otorite boşluğu alanında birbirini izleyen bir sıcak çekişme beraberinde hem savaşları hem de terörü getirerek. zamanla bölge toplumlarının yıkılmasına insanların da kırılmasına yol açmıştır. Avrupa. Asya ve Afrika gibi üç kıtanın ortasında yer alan merkezi coğrafya dönem dönem büyük ve güçlü

devletlerin egemen olduđu bir alan olmuş. bazen da bu gibi büyük imparatorlukların yıkılması üzerine doğan otorite boşluğu görünümünde sıcak gelişmelere sahne olmuştur. Sıcak çatışmalar bölge ülkeleri arasında olduđu gibi. aynı zamanda bölge dışındaki kıtalarda ortaya çıkan büyük devletler de otorite boşluğunu doldurarak merkezi alanı kontrol altına alma doğrultusunda. bölgeye gelerek bu yerleri ya işgal etmişler ya da savaşarak ele geçirmişlerdir. Dünyanın hiçbir bölgesinde görülmedik bir biçimde her türlü tehlike ve tehdidin fazlasıyla var olduđu bu bölgede küçük ve zayıf devletler barınamamış. ya değişerek büyük imparatorluklara dönüşmüşler ya da yok olup gitmişlerdir. Bölge dışı emperyal güçler bölgeye gelirken. hegemonyayı hedefledikleri için bu bölgedeki siyasal yapıları tasfiyeyi her zaman için hedeflemişlerdir.

Türkiye Cumhuriyeti tarihsel sürecin ortaya koyduđu gibi bir merkezi bölge ülkesi olarak orta boy bir siyasal yapılanma olarak. dünyanın süper gücü konumundaki büyük devletlere karşı kendini korumakta fazlasıyla zorlanmaktadır. Tarihin değişme aşamalarında büyük devletler ortadan kalkarken ya da bölünerek küçülürken. bazen küçük devletlerin de büyüyerek daha büyük bir siyasal örgütlenme modeli ile tüm merkezi alana sahip olabildiği görülmektedir. Tarih ve coğrafyanın gündeme getirdiği bu durumdan yararlanabilmesini bilen küçük devletler ya hızla büyüebilmişler. ya da tamamen tersi bir çizgide durumu yeterince değerlendiremedikleri için dağılarak yok olup gitmişlerdir. Selçuklu ve Osmanlı gibi iki büyük imparatorluğun tarih sahnesinden çekilmesinden sonra ortaya çıkan siyasal tabloda eski imparatorluk toprakları parçalandığı için parçalı devlet yapıları ortaya çıkmıştır. Avrupa'daki küçük devlet yapılanması açısından Orta Doğu devletleri fazlasıyla büyük olarak görüldüğü için. Avrupa türü küçük devlet yapılanması bölgeye taşınmağa çalışılmıştır. İsrail'in bu bölgede kurulmasıyla merkezi devletlerin küçültülmesinin önü açılmış. ABD'nin merkezi alandaki tüm enerji ve maden kaynaklarını ele geçirme aşamasına geldiğinde büyük devletler etnik, dinsel ve kültürel farklılıklar körüklenerek var olan devlet yapılanmalarının daha fazla küçültülmesi planlanmıştır. Bölgedeki devlet yapıları ile beraber dünyadaki güç merkezlerinin getirmiş olduđu yeni planlar, programlar ya da senaryolar Orta Doğu devletleri için yıkım ve çöküşün öncüsü olmuşlardır. Bu nedenle. başta Türkiye ve diğer bölge devletleri ayakta kalabilmek ve varlıklarını sürdürürebilmek için her türlü arayışın içinde olarak ne yapmalı sorununu en açık bir biçimde ele alarak tartışma konusu yapmışlardır. Duraklamanın. çöküşün. dağılmanın ve ortadan kalkmanın gerçek nedeni ortaya konulmadıkça. ne yapmalı sorununa da gerçekçi ve kalıcı bir yanıt getirebilmek zamanı daha gündeme gelmemiştir.

Bugün için. Türk insanı kendisine ne yapmalı sorusunu sorarken. öncelikle içinde bulunulan durumun iyi ve gerçekçi değerlendirilmesinin yapılması gerekli görünmektedir. Eyleme geçmek ya da bir işe başlamak noktasında kalanların öncelikle yaptığı gibi. doğunun ezik ve dışlanmış halk kitlelerinin de bir durum tespiti ile işe başlamaları gerekmektedir. Batının karşısındaki Türkiye'nin geride kalmış durumunun bir benzeri bugün için Türkiye Cumhuriyetinin doğu bölgelerinde yaşandığı için. Doğu Anadolu insanı ne yapmalı sorusuna cevap getirirken. kendisini batı insanı ile karşı karşıya koyabilmektedir. Doğu insanı batı insanına bakarak kendini karşılaştırmakta ve batıların tercihi doğrultusunda yapılması gereken işlere ya da kendi tercihleri doğrultusunda yapması gerekli görülen karar vererek adım atmağa çalışmaktadır. Türkiye'nin batısında yaşamakta olan insanlar ise kendilerini batı ülkelerinin toplumlari ile karşı karşıya getirerek ne yapılması gerektiği konusunda bir düşünce geliştirebilmektedirler. Batı emperyalizminin bütün dünya ülkelerine doğru saldırıya geçmesi karşısında. doğu ülkeleri ile merkezdeki devletler böylesine küresel bir saldırganlığa karşı ne yapmaları gerektiği konusunda tutum ve davranış değişikliğine gidebilmektedirler. Böyle bir durumda gene ne yapmalı sorusu akla gelmekte ve kendilerini ya da kazanılmış haklarını savunmak durumunda kalanlar yeni bir tutum ya da yaklaşım geliştirerek. ne yapmaları gerektiği konusunda yeni bir durum değerlendirmesine giderek varlıklarını korumaktadırlar. Bu aşamada hak ve özgürlüklerini sürdürecekt bir biçimde tamamen eskisinden farklı bir yaklaşıma yönelebilmektedirler. Ne yapılmalı sorusunun öncelikli yanıtı kendi varlığını koruyarak kazanılmış haklara ve özgürlüklere sahip çıkmak biçiminde öne çıkmaktadır.

Ne yapılmalı sorusunun tam olarak karşılanabilmesi için öncelikle ne durumda olunduğunun açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Bunun için de hem dünyanın hem de içinde bulunulan ülkenin son durumunun

kesin hatlarıyla belirlenmesine gereksinme bulunmaktadır. Dünyaya tepeden bakarak genel bir durum değerlendirmesi yapılmadıkça, içinde bulunulan gerçek durumun her yönü ile ortaya çıkartılabilmesi mümkün değildir. Dünyadaki güç merkezleri ve bunlar arasındaki ilişkiler ile çekişmeler bütün hatlarıyla görülebilmeli ve bunların siyasal empati metotları ile anlaşılabilmesine çalışılmalıdır. Her güç merkezinin kendisini asıl merkez olarak görmesi ve bu doğrultuda diğer güç merkezleri ile rekabete kalkışarak onları devre dışı bırakmağa yönelmesi ile ilgili tutum ve davranışların bilimsel açılardan izlenerek ortaya çıkarılması zorunlu olmakta. ancak bu aşamadan sonra güç merkezi konumundaki büyük devletlerin nasıl bir politika izleyeceği, gelecekte hangi plan ve projelere yönelecekleri belirlenebilmektedir. Halen var olan devletler düzeni çerçevesinde, güç merkezi konumunu koruyarak dünyanın önde gelen süper güçleri olarak hareket etme yetki ve olanağını kendinde gören süper devletlerin, karşıt güçleri ya da büyük devletleri geriletme yönünde ne gibi girişimlerde bulunabilecekleri tahmin edilebilmektedir. Jeopolitik bilimi ve bu bilim dalının verileri doğrultusunda gündeme getirilen stratejik girişimler, bu gibi devlerin dünya hegemonyası doğrultusunda hangi yolları izleyeceklerini ortaya çıkarabilmektedir. İşte bu durumu her yönü ile ortaya çıkarabilmek için insanlar çaba gösterdikleri noktada ne yapmaları gerektiğini de görebilmektedirler. Büyük güçlerin ya da devletlerin bütün dünyayı kendi merkezli bir küresel imparatorluğa dönüştürebilmek için nelere cesaret edebileceklerinin öncelikle anlaşılması ne yapmalı sorusunun yanıtlanması da kolaylaştırmaktadır. Dünya gemisinde birlikte yaşamakta olan tüm insanlığın fertleri, tek tek ne yapılmalı sorusunu yanıtlarken, öncelikle hayatta kalmaya, daha iyi koşullarda sağlıklı bir yaşam sürmeğe ağırlık vermeleri kaçınılmazdır. İnsanoğlunun her yerde aynı olması, diğer ülkelerdeki insanların anlaşılabilmesine yardımcı olacak ve onların anlaşılabilmesini kolaylaştıracaktır. Büyük devletlerin başında da insanlar yönetici olarak bulunmakta ve bu devletlerin sahip oldukları tarihi, coğrafi uluslar arası siyasal birikimi bilerek hareket etmektedirler. Bu doğrultuda büyük devletlerin yönetimlerinin anlaşılması evrensel alandaki güçler mücadelesinde hangi noktaya gelindiğinin anlaşılabilmesine yardımcı olarak, ne yapılması gerektiğini aydınlatacaktır. Böylesine genel ilkeler doğrultusunda yürütülecek çalışmalar sayesinde dünyadaki son durum açıklığa kavuşturulduğunda ne yapılması gerektiği de anlaşılabilir. Yer kürenin uzaydan bakış ile değerlendirilmesi, dünya haritası üzerindeki bütün devletlerin durumunu açıklığa kavuşturacağı için ne yapılması gerektiğini de dolaylı olarak gündeme getirmektedir. Büyük güçlerin hegemonya düzenlerini geliştirmek ve tüm dünya ülkeleri üzerinde etki ve baskılarını artırmak doğrultusundaki girişimlerinin açıklığa çıkartılabilmesi ve bu doğrultuda izledikleri siyasal yolların anlaşılabilmesi için bu yollardan sonuca gidilmeğe çalışılmalıdır. Her büyük güç diğerlerini tasfiye etmek ve bu doğrultuda kendisinin merkezde yer alacağı bir yol izlemeğe öncelik tanıyacağı için orta ve küçük boy ülkelerin harita üzerindeki durumları açıklığa kavuşturulabilmektedir. Büyük güçlerin izleyecekleri yollar, hem kendi bölgelerinin tümüyle ele geçirilmesine hem de kıtalar üzerinden merkezi coğrafyaya yönelerek, merkezde diğer güçlere karşı önleyici mutlak bir otorite düzeni oluşturulmağa doğru dönük olduğundan bu yollar üzerinde bulunan tüm ülke ve devletler saldırı, işgal, savaş ve terör tehditleri ile karşı karşıya bulunmaktadırlar. Mutlak bir egemenlik düzeni için hem yol üzerindeki tüm ülkelerin ele geçirilmesi, hem de diğer güç merkezlerinin kendi çizdikleri rotada ilerlemelerinin önünün kesilmesi gerekmektedir. Süper güçlerin yolları üzerinde bulunan tüm devletlerin vatandaşları ne yapmalı sorusuna yanıt ararken, önce dünya haritasını bu doğrultuda değerlendirmesini öğrenebilmelidirler. Eğer bunu öğrenerek, ülkelerinin hangi durumda olduğunu iyi belirleyebilirlerse o zaman izleyecekleri gerçekçi politikalar ile, kendi devletlerinin ne yapması gerektiğini açıkça görebilecekler ve ulusal bir toplum olarak milli refleksleri devreye sokarak kendilerini her türlü tehdit ve tehlikeye karşı koruyabilecek yolu izleyebileceklerdir. Ne var ki, emperyal güçler kendi stratejilerinin diğer ülkeler ve toplumlar tarafından yeterince anlaşılabilmesini önleme doğrultusunda basın, yayın ve medya organlarını mutlak bir kontrol altına alarak halk kitlelerini uyutmağa devam etmektedirler. Böylesine bir çıkmazı önleyebilen ya da yenebilen orta ve küçük boy ülkelerin ya da devletlerin filler arasındaki tepişme olarak adlandırılabilir büyük güçler arasındaki savaşlar arasında ezilmelerinin önlenmesi mümkün olabilecektir.

Birinci dünya savaşı öncesinde Atlantik güçleri dünya egemenliği için merkezi coğrafyaya doğru saldırıya geçmelerinin sonucunda dünya güçleri arasında birinci cihan savaşı yaşanmıştır. İkinci dünya savaşı ise, yarım kalan

birinci savařın tamamlanması doęrultusunda ıkartılmıřtır. Bu savař sırasında. geleceęe dnk bir dnya devleti oluřturabilme peřinde kořan Atlantik gleri ile Siyonist gler arasındaki ortaklık sonucunda. ikinci dnya savařı sırasında o zamana kadar dnyayı yneten Avrupa kıtasının merkezi lkesi olan Almanya. doęudan Sovyetler Birlięi. batıdan Amerika Birleřik Devletlerinin saldırıları sonucunda cephe lkesi konumuna iteklenerek okertilmiřtir. Almanya dnyanın en byk sanayi devi haline gelerek merkez lke konumunu elde etmiřken. Atlantik emperyalizminin Siyonistlerle ortak geliřtirdięi bir strateji doęrultusunda birden cephe lkesi konumuna srklenerek kme ařamasına gelmiřtir. Bu byk lkenin bařına Avusturya’dan getirilen bir maceraperestin kullanıldıęı senaryo sayesinde merkez lke Almanya cephe lke konumuna srklenerek ortadan kaldırılmıřtır. Bu planda kullanılan Sovyetler Birlięi’de savař sonrası srete farklı bir izgiye doęru iteklenerek zlme srecine doęru ynlendirilmiř ve bu gcn tasfiyesi uzun bir zaman dilimi iinde geliřtirilirken. bunun yerine alacak yepyeni bir yapılanma Amerikan ordusunun merkezi blgeye gelmesi ve İsrail’in kuruluřu ile bařlatılmıřtır.

İkinci dnya savařı sırasında merkez lke konumundan cephe lke konumuna belirli bir strateji sayesinde srklenen Almanya’nın durumuna benzer bir olumsuz durum. bugn Trkiye Cumhuriyeti iin geerli bulunmaktadır. Jeopolitik kitaplarına gre  kıtanın ortasında yer alan kalpgah denilen merkezi alanın merkezindeki lke olan Trkiye Cumhuriyeti. gnmzde gene Atlantik emperyalizminin temsilcisi Amerika Birleřik Devletleri ile dnya hegemonyası peřinde kořan Siyonist İsrail arasındaki srdrlen cnc dnya savařı ittifakı doęrultusunda cephe lkesi olmaęa doęru adım adım srklenmektedir. Sovyetler Birlięine karřı Orta Doęu’ya gelerek bu byk gcn merkezi alana egemen olmasını nleyen ABD. Trkiye’yi Nato’ya alarak İsrail iin nce bir gvenlik řemsiyesi oluřturmaęa dikkat etmiř ve daha sonra da Trkiye’deki ABD slerini oluřturarak tm merkezi coęrafyada gcn artırmaęa ynelmiřtir. Soęuk savař sırasında pek belli olmayan ABD ve İsrail stratejileri Sovyetler Birlięinin daęıtılmasından sonra aıklıęa kavuřmuř ve btn merkezi blge lkeleri iin eřitli terr. savař. saldırı ve iřgal senaryolarının Atlantik emperyalizmi ile İsrail siyonizminin iřbirlięine dayanan ortak hegemonya planları doęrultusunda eski Osmanlı ve Seluklu lkelerinin ciddi bir tehdit altında oldukları aıęa ıkmıřtır. Trkiye’yi soęuk savař yıllarında Nato’ya sokan batılı gler. kreselleřme dneminde Trklerin lkesini her trl ıkarları iin kullanmaęa bařladıklarında hem Trk milletini hem de Trk devletini tarih sahnesi ile dnya haritasından silmenin abası iine girmiřlerdir. İřte bu ařamada. tıpkı ikinci dnya savařı sırasında Almanya’nın karřı karřıya kaldıęı ve nleyemeyerek kře getięi merkezi lkeden cephe lkesi konumuna srklenme tehlikesinin. bugnk kořullarda gndeme gelen yeni jeopolitik yapılanma sayesinde Atatrk Cumhuriyetinin bařına geldięi anlařılmaktadır. Kreselleřme ařamasının ortaya ıkardıęı yeni jeopolitik yapılanmanın řimdi de Trkiye Cumhuriyetini komřuları ile savařa srklenen bir cephe lkesi durumuna getirdięi iyice ortaya ıkmıřtır.

Birinci dnya savařı sırasında yok edilen bir imparatorluk yerine bir lm kalım savařı vererek ayakta kalmasını bařaran ve aędař bir cumhuriyet devleti kurarak baęımsızlıęını korumasını bilen Trk ulusunun yeni dnemde batılı emperyalistler ile Siyonistlerin oyunları ile komřuları ile savařa srklenmesi hibir biimde kabul edilir bir geliřme deęildir. Trkiye Cumhuriyeti devleti ve Trk ulusu hak etmedięi bir biimde kendisini merkez lke olmaktan ıkarıp cephe lkesi durumuna srkleyen bylesine bir siyasal ıkmaza karřı ıkmak zorundadır. Bu nedenle. bugnk ařamada ne yapılmalı sorusunun ilk yanıtı i ve dıř savařa karřı ıkmak olmalıdır. Batılı petrol řirketleri ile kresel emperyalizm tm merkezi alanile beraber hazar ve Sibiryaya havzalarına ulařabilmek zere Trkiye’yi gnderdikleri fze sistemleri ile merkez s olarak yeniden yapılandırırken. Trk lkesini hem Orta Doęu’daki sınır komřularına hem de Asyalı uzak komřularına karřı bir tehdit merkezine doęru dnřtrmektedirler. Komřularla sıfır sorun politikalarının komřulara karřı savař senaryolarına dnřtę bu gnk ařamada Trkiye tıpkı Almanya gibi kendisini merkez lke olmaktan ıkararak cephe lkesi durumuna srkleyen askeri geliřmelere sahne olmaktadır. Bu doęrultuda. Trkiye’de yařayan btn Trkler savař cephesindeki piyonlar gibi her trl koruma ve gvenlik emberinin dıřına doęru iteklenmektedirler. İřte bu yzden, **“ne yapmalı”** sorusu artık Trkler iin. iine dıř baskılar ve komplolar ile srklenen savař srecinden nasıl kurtulmalı sorununa dnřmř durumdadır. řu an Trkiye iin ne yapmalı sorusunun yanıtı artık. Trkiye’nin ve sınır komřularının zorla iine doęru iteklendięi savař kořullarından kurtulabilme abalarında aranmalıdır. Eski ABD dıřıřleri bakanı Henry

Kissinger. İsrail ve ABD işbirliğinin Orta Doğu'da girişecekleri bir büyük savaş senaryosu sonrasında bütün merkezi devletlerin tasfiye edileceği ve bu doğrultuda İsrail'in dünyanın merkezine mutlak anlamda egemen olacağını ifade eden sözleri bir çok batılı basın yayın organında açıkça yayınlanmıştır. Bu sözler açıkça Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu savaş sürecini kanıtlamaktadır.

Dünya tarihi incelendiğinde egemen güçlerin istedikleri yeni düzenleri ancak savaşlar sayesinde kurabildikleri anlaşılmaktadır. Kapitalist sistemin krizleri savaşlar aracılığı ile düzeltilirken. Atlantik merkezli emperyalizme karşı çıkan Almanya, Japonya ve İtalya gibi devletlerin de gene savaşlar yolu ile çökerttikleri anlaşılmaktadır. Atlantik güçleri bugün gene orta Avrupa ülkelerini çöküşe sürüklerken İsrail ile işbirliği yaparak savaş sürecini Orta Doğu'ya taşımaktadırlar. Bu aşamada, Türk ulusu öncelikle Türkiye topraklarında bir savaşa karşı barış cephesi oluşturarak öne çıkmalı ve bütün komşu ülkelerin halkları ile dayanışma içerisine girerek antiemperyalist bir çizgide merkezi barış dayanışması düzenini gündeme getirebilmelidir. Osmanlı sonrasında Orta Doğu'da meydana gelen siyasal otorite boşluğu alanının doldurulabilmesi için. Türk devletinin kurucusu Atatürk'ün önderlik ettiği Sadabat Paktı benzeri bir bölgesel dayanışma ve güvenlik paktının Türkiye Cumhuriyetinin öncülüğü ve. İran, Irak, Suriye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın katılımıyla bir an önce kurulması gerekmektedir. Ancak bu yoldan, ABD ve İsrail ikilisinin bölgede sürdürdüğü terör eylemleri ile sıcak çatışmalar önlenebilecektir. Bu nedenle ne yapmalı sorusunun birinci yanıtının savaşa karşı çıkmak olması gibi ikinci yanıtı da bölgesel bir barış ve güvenlik örgütünün kurulmasıdır. Bu sorunun üçüncü yanıtı da bütün Asya ve doğu ülkeleri ile batı emperyalist saldırısına karşı çok yönlü işbirliğine girilmesi olacaktır. Türkiye merkezdeki bir ülke olarak doğu-batı ve kuzey-güney ekseninde çok yönlü esnek politikalar ile dünya dengelerinin korunmasına yardımcı olarak bir savaş ve cephe ülkesi olmaktan kurtulabilecektir.

Ne yapmalı sorusunun ilk üç yanıtı sayesinde savaş süreci durdurulursa, o zaman bu sorunun dördüncü yanıtı da bir milli idari reform ile Türk devletinin güçlendirilmesi olacaktır. Merkezi coğrafyada terör ve savaş girişimlerinin durdurulabilmesi için Türkiye'nin yeniden eski güçlü yapısına dönmesi gerekmektedir. Türkiye'yi NATO ve ABD sultasından kurtaracak böylesine bir gelişmenin sağlanabilmesi için bütün siyasal partilerin bir araya gelerek destekleyecekleri milli idari reformun bir an önce gerçekleştirilmesinde acil zorunluluk bulunmaktadır. Türkiye emperyalizme ve savaş saldırganlığına karşı komşu devletler ile bir güvenlik örgütü çatısı altında bir araya gelirse, o zaman İran ve diğer bölge ülkeleri ile başlatılmış olan Ekonomik İşbirliği Antlaşması daha da güçlendirilerek Avrupa ortak pazarı gibi bir Orta Doğu ortak pazarı kurulabilecek ve böylece batılı emperyal devletlerin sömürge çarkından Türkiye'nin öncülüğünde bütün bölge ülkeleri kurtulabilecektir. ABD ve İsrail ikilisinin bölge ülkelerini Yeni Osmanlılık diye uyutmasına fırsat vermeden, kurulacak bir Selçuklu dayanışması sayesinde Türk-İran işbirliği aracılığı ile tüm bölge ülkeleri yeni bir barış şemsiyesi altında bir araya getirilebilmelidir. Ne yapmalı sorusunun beşinci yanıtı, Ekonomik İşbirliği Antlaşmasının daha da geliştirilerek bir orta Doğu ortak pazarının kurulmasıdır. Böylece, Avrupa kıtasına barışı nasıl bir ortak pazar getirdiyse, merkezi alana da benzeri bir ortak pazarın geliştirilmiş ekonomik ilişkiler üzerinden getirilmesinde dünya barışı açısından zorunluluk vardır. Orta Doğu'da bir bölgesel pazar kurmak, ne yapmalı sorusunun bugünün koşullarında en iyi yanıtı olmaktadır. Türk toplumu ve devleti artık ne yapmalı sorusunun yanıtın batılı emperyal devletler ile değil ama bölgedeki sınır komşusu mazlum milletler ile beraber aramalıdır. İşte o zaman Türkiye cephe ülkesine sürüklenme tehlikesinden kurtularak eskisi gibi merkezi ülke konumunu koruyabilecek ve bu hali ile de hem bölge hem de bütün dünya için barış ve güvenlik üreten bir devlet konumuna gelebilecektir. Atatürk'ün 20. yüzyılın başlarında başardığı bu barışçı güvenlik yapılanmasını bir asır sonra Cumhuriyetin yeni nesilleri de Ata'larının izinde giderek başarabilmelidir.

**Savaş süreci durdurulamazsa hiçbir şey yapılamaz.**