

Rıza GÜNER

rguner.44@hotmail.com

12 Eylül 2010

Sayın Ahmet SALTİK,

Bir televizyon tartışmasında, Ergün Aybars, ısrarla şu soruyu soruyordu:

“Yani Cumhuriyet Hükümeti, ortada hiçbir şey yokken, durup dururken katliam mı yaptı?”

Muhataplarının, ne yanıt verdiğini duymadım. Beynimde yankılanan bu sözler, aklıma, 1933'te Malatya sınırları içinde olan, bir olayı getirdi. Annem, Babam ve Babaannem bu olayın canlı tanıklarıydı. Bana kaç kez anlattılarsa; aklım bir türlü almadı ve hep bu işin içinde bir yanlışlık aradım.

Üç genç çocuk, posta arabası sanarak, Malatya Valisi'ni soymuşlar, üstünden elbisesini çıkarıp giymişler ve yanındakilerle birlikte üstlerinde ne varsa gasp etmişlerdi!.. Bu üç genç çocuk, Alevi Atma Aşiretine mensuptu. Alevi Atma Aşireti; Malatya, Sivas, Erzincan ve Elazığ sınırları içinde kalan, Kürt ve Türk başka Alevi köyleriyle çevriliydi.

Benim aklımın almadığı şey ise; bütün bu köylerin on binlerce askerden oluşan bir ordu ile kuşatılması idi. Ergün Aybars'ın dediği gibi, “ortada hiçbir şey yokken ve durup dururken” değildi. Ortada, Devletin Valisi'ni soyamak gibi çok ciddi bir suç vardı. Ve soyulan o Devletin Valisi, Dersim'deki gibi vicdansızlık yapsa ve bir kağıdın üstüne; “BU BİR İSYANDIR!..” diye yazsa; “Atma İsyanı da,” Dersim İsyanı gibi çok sert bastırılacaktı!..

Ama, saldırıya uğrayan ve soyulan Malatya Valisi; “bu bir isyan değildir!..” bile dememiş, böyle bir anlatının bile, “bu bir isyandır!..” biçiminde anlaşılacağını hesaplamış; “şahsıma karşı gerçekleştirilen bu menfur hadise, üç kişi tarafından işlenmiş bir suçtur ve başka hiç kimsenin dahli yoktur!..” diye tutanak tutmuştur.

Dersim 'İsyanı'; belki bu üç genç çocuk gibi kendiliğinden, belki planlı bir provokasyon sonucu; bir grup jandarmanın kadınlara tecavüz etmesiyle başlamıştı. Kadınlara yapılan tecavüz, asla hoşgörü ve serinkanlılıkla karşılanmayacağı için de; mütecavizler, olayı isyan sınıfına sokmuşlar ve bu doğrultuda tutanak tutmuşlardı.

Sonrası, 2004'te, profesör etiketli üç ceza hukukçusundan oluşan Bilirkişi'nin, benim hakkımda düzenledikleri rapora benziyordu:

“Bir Alevi'yi cezalandırmak için de, bahane gerekmez... Alevilerin her zaman karışıklık ve fitne sebebi olmaları dolayısıyla; sanığın İhtilat Şartı gereğince cezalandırılması gerekmektedir.”

Aleviler, hiçbir gerekçeyle İsyan etmezler... Ama şişirme, abartma ve aşırı zorlamayla isyan sınıfına sokulan Alevilerin işledikleri suçlar, en büyük İsyanlar gibi çok sert, çok acımasız, Yezid'in şanına yakışan korkunç bir barbarlıkla bastırılırlar. Aleviler tarafından işlenen her türlü suçu isyan sınıfına sokmak için, Sünni din adamları daima pusuda beklerler...

Sözde Dersim İsyanı, bu nedenle çok sert bastırılmış ve

Dersim halkı, acımasızca katledilmiş; kalanlar evlerinden köylerinden alınarak dört bir tarafa dağıtılmış ya da kaçmak zorunda bırakılmışlardı.

Ama on binlerce kişi öldürüldükten, kalanlar Türkiye'nin dört bir yanına dağıtıldıktan sonra, bu sözde isyana mantıksal gerekçeler uydurulmuş ve hatta bu sözde İsyân'ın Liderliğine tayin edilen, hiçbir dilde okuma yazma bilmeyen **Seyit Rıza**'ya Fransızca mektup yazdırılmıştır.

Ergün Aybars'ın zannettiği gibi, ortada hiçbir şey yokken değil; ortada dağ gibi duran **Alevi düşmanlığı** ve **1514 Tarihli İbni Kemal Fetvası** gereğince **Dersim'de soykırım yapılmıştır!**..

Ortada dağ gibi duran Alevi düşmanlığı gereğince; Dersim'e ne Cumhuriyet'ten önce, ne Cumhuriyet'ten sonra hiçbir yatırım yapılmamış; devlet hizmetleri, karakolla, zindanla, zincirle ve darağacıyla sınırlı kalmıştı. Her suç, isyan sınıfına sokularak cezalandırıldığı için de; bunlardan başka yatırım ve hizmet düşünülmemiş; Alevileri Cehennem ateşine atmak, resmi devlet ideolojisi olarak kabul edilmişti.

Seyit Rıza'nın; okul, yol, hastane, köprü, fabrika yapılmasını, inançlarına saygı duyulmasını, ticaretin alt yapısı oluşuncaya kadar vergiden muaf tutulmalarını istemesi, bu sözde isyanın nedeni sayılmış; **1514 Tarihli İbni Kemal Soykırım Fetvası**'nın hükmü gereğince, "hepsinin öldürüleceğini, mallarının talan edileceğini" hissettiren uygulamalar başlatılmış, **jandarmaların kadınlara tecavüz etmesiyle** de, artık kuşkuya yer kalmamıştır.

Elektrik, su, telefon, telgraf, radyo gibi hizmetlerin sözü bile edilmez iken, bir devletin yapması gereken en zorunlu hizmetler dururken; neden karakol ve hapisane yapılmıştır?..

Okul, hastane, yol, su gibi en zorunlu hizmetlerin götürülmediği, en ilkel tarım ve hayvancılıkla karınlarını doyurup yaşamaya çalışan vatandaşların, ticaretin alt yapısı oluşuncaya kadar vergiden muaf tutulması, Türkiye'yi çok büyük bir vergi kaybına mı uğratacaktı?

Elbette... İbni Kemal Soykırım Fetvası uygulanıyorsa, karakol da yapılır, darağacı da kurulur... Vergi de istenir!.. Ama, "Cumhuriyet kuruldu, Laiklik geldi!.." deniliyorsa, devletin önce alt yapı hizmetlerini götürmesi gerekirdi!..

Dersim'de; Yavuz sultan Selim'den, Köprülü Mehmet Paşa'dan sonra, **Üçüncü Büyük Alevi Soykırımı** yapılmış ve 1514 Tarihli İbni Kemal Soykırım Fetvasının Cumhuriyet ve Laiklik döneminde yürürlükte kalacağı ilan edilmiştir. Daha sonra da, hiçbir Kanun ve Anayasa Hükmü ile bu Fetvanın hükümleri iptal edilmemiş ve yürürlükten kaldırılmamıştır.

2004'te, Ankara 5. Asliye Ceza Mahkemesine, üç ceza hukukçusu profesörden oluşan Bilirkişi, **"Bir Alevi'yi cezalandırmak için de bahane gerekmez... Alevilerin her zaman fitne ve karışıklık sebebi olmaları dolayısıyla, sanığın İHTİLAT ŞARTI gereğince cezalandırılması gerekmektedir..."** diye, benim hakkımda Fetva verinceye kadar, ben Laikliğe ve Cumhuriyet'in Osmanlı'dan daha ilerde bir sistem getirdiğine inanıyordum.

Ondan sonra anladım ki; Sünni Yezitçi din adamları, Babil Kralı Hammurabi'den bu yana edindikleri, beş altı bin yıllık tecrübe ile Cumhuriyetçileri kandırmışlar ve Alevilere düşman etmişlerdi.

Bu nedenle, Cumhuriyet de, Laiklik de kocaman birer yalandı. Uygarlık ise; hiçbir İslam ülkesine uğramadığı gibi Türkiye'ye de uğramamıştı.

Soykırım yapmamak için biraz uygar olmak gerekir. Ergün Aybars'ın aklı, en büyük soykırımların, ortada hiçbir neden yokken yapıldığına ermese de, gerçek bundan ibarettir:

Cumhuriyet ve Laiklik adına, Dersim'de, dünyanın en büyük soykırımlarından biri yapılmıştır!..

Elbette ki; Alevi düşmanlığından başka bir nedeni yoktur...

Böyle bilmek ve böyle kabul etmek, insan olmanın, temel şartıdır...

2010-09-12

Rıza GÜNER

536 625 78 06