

30 Ağustos 2010'da Neler Yaz(ıl)malı ? Çağrışimler, Tarihe Düşülen Notlar..

Prof. Dr. Ahmet SALTİK

Ankara Üniv. Tıp Fak.

ADD Genel Başkan Eski Yard.

www.ahmetsaltik.net

"...Çağın savaşımalarında ulusumuzu başarılı kılacak bir ekonomik yaşam sağlanmasını amaçlayan genel eğitim ve öğretim düzenlerimiz, her gün daha çok temellenecek ve kuşkusuz başarılı olacaktır. Efendiler, artık bugün yaşam ve insanlık gerekleri bütün gerçeğiyle belirmiştir. Bunlara aykırı söylentiler ahlak ve inanca temel olamaz... Uydurmalar, boş inançlar kafalardan çıkmalıdır. Her türlü yükselme ve yetkinleşmeğe yetenekli olan ulusumuzun toplumsal ve düşünsel devrim atılımlarını kısaltmak isteyen engeller kesinlikle ortadan kaldırılmalıdır."

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK

30 Ağustos Zafer Bayramımız ne denli anılsa ve konuşulsa azdır..

Başta **Yüce Atatürk** olmak üzere, dava ve silah arkadaşlarına, bu vatanın savaşan aziz evlatlarına, şehit ve gazilerimize (kalmadılar ne yazık ki..) minnetimiz sonsuzdur..

Ama, bıraktıkları kutsal emaneti aptallık etmeden sonsuza dek özgür ve bağımsız yaşatmak da boynumuzun borcudur..

Bu gün, 29 Ağustos 2010 günü öğlen saatlerinde bayrağımı evime astım (Tekirdağ'da yazlıkta) .. Yarın törenlere katılmak üzere, içimde bayram coşkusu ile geceyi geçireceğim. Çivril ADD Şubesi'nin "**Cumhuriyet'in 80. Yılında Türkiye Nerede?**" konulu 18.10.03 tarihli konferansımızın anısına armağan edilen; bugünlere dönük uyarılarımızı yıllardır yapıyoruz..) Atatürk'lü T gömleğini (devr-i postmodernitede "ti şört" diyorlar !?) ve Gelibolu ADD'nin ("**85. Yılında Lozan ve Emperyalist Kuşatmayı Yar-mak**" 27.07.08 tarihli konferansımızın anısına armağan edilen) Atatürk'lü şapkasını giyeceğim.

Elimde şanlı bayrağımız, tören alanında Ordumuzu alkışlayacağım.. Özellikle **AKP**'nin son 2 yılında dış kökenli dayatmalarla Ordumuza yapılan akıl ve vicdan dışı komploları asla bağışlamayacağım. İnanacağım ki, uygun ortamda hukuksal hesabı sorulacak bunların; kimsenin yanına kalmayacak..

50 yıllık emeği heba edilmeye çalışılan, inanılmaz bir hoyratlıkla emekli edilen dostum Org. **Hasan İğsız** Paşa'ya teşekkürlerimi yolluyorum. Tarih adını kaydetmiştir. O'na ödetilen bu kalleş fatura, bumerang etkisiyle, ülkemizin AYDINLANMA savaşımında devasa bir tarihsel deneyim-bilinç kazanımına dönüşmüştür.

Onur istifası ile insanlık dersi veren Jandarma Genel Komutanı Sayın Org. **Atilla Işık** emekliliğini istedi (5.8.10).. Deniz Harp Okulu komutanı Sayın Tuğamiral Türker Ertürk de öyle (11.8.10. Komutanların istifa metinleri, "**anlayan için**" tarihe acı notlar düşmekte.. Bu insanlar kolay mı yetişiyor? Her saniyelerini ülke hizmetinde servet gibi değerlendirmeliyiz oysa bu yurtseverlerin..

Özüne kıyan (*intihar eden!*) subaylarımızın ve ailelelerinin durumu yüreğimizi kavuruyor.
(“Çok Değerli Komutanlarımızın Saygıdeğer Eşleri, çocukları..” başlıklı bir yazımızı, web sitemizden www.yurttassaltik.com adresinde okuyabilirsiniz..)

Önceki yıllarda 30 Ağustosların alamı hakkında yazdıklarım www.ahmetsaltik.com adresli sitemde (ADD ve başka sitelerde de..) okunabilir. Bu kez Prof. Ünsal Yavuz dostumuzun 30 Ağustos yazısını www.yurttassaltik.com adresinde okuyabilirsiniz.

12 Eylül 2010'da HAYIR diyeceğiz bu uğursuz hatta lanetli gidişe..
(web sitemizde bu konuda da epey yazı-belge, bilgi var...)

Nice 30 Ağustoslara onur ve şanla ulaşma dileğiyle, **Yüce ATATÜRK**'ün aşağıdaki uyarısı-anımsatması ile yazımızı bağlayalım :

Büyük **Atatürk**, Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın bu “evrensel değerde”ki anlamına dikkatleri çekmek üzere;

✓ ***"Anadolu, bu savunmasıyla yalnız kendi yaşamına ilişkin görevini yerine getirmiyor, belki Doğu'ya yöneltilmiş saldırılara bir engel çekiyor. Yeryüzünden ezen ve ezilen sözcükleri kalkıp, insanlık kendisine varışan bir toplumsal duruma eriştiğinde, Türk ulusu bu amaç yolundaki önceliği ile gerçekten övünebilecektir."*** değerlendirmesinde bulunmuştur..

Dolayısıyla 30 Ağustos 1922 bağımsızlık utkusu , salt bizlerin değil, anti-emperyalist tüm halkların övünç, özgüven ve deneyim kaynağıdır da.. Tarih, -*aptallar dışında*- tam da böyle kaydedecektir.

30 Ağustos 1922 utkusu, -Büyük Zafer- sömürgeciliğin sıcak savaşlarda da yenilebileceğini kanıtlayan ve bir daha hortlamaması için zorunlu toplumsal, siyasal, ekonomik ve ekinsel (kültürel) devrimlerin yolunu açan, meşru haklarının ayırımına varmış ve yazgısını eline almış bir ulus / halk karşısında en güçlü sömürgeci ordu gruplarının bile tepelenip dize getirilebileceğini kanıtlayan, **tüm insanlığın kurtuluş umudunu bayraklaştıran topyekun bir askeri utkunun** yıldönümüdür.

Dolayısıyla yalnızca ulusumuza değil, tüm anti-emperyalist halklara kutlu olmalıdır !

Kutlu olabilmesi için de;

✓ İç ve dış sömürgeci saldırısını bugün de tepelemek ve bu siyasal boşluğu gidermek için en başta gerekli olan şey, **Atatürk'ün 30 Ağustos'un evrensel değeri**ni seçkin bir biçimde anlatan düşüncelerini yurdumuzun her köşesine, ulusumuzun her kesimine ulaştırmak ve bilinçle, özünden öğrenilmesini sağlamaktır.
(Ozankaya, Ö. www.add.org.tr/index.php?option=com_content&task=view&id=2337&Itemid=1, 27.8.10)

Bilince coşkuyu da mutlaka katarak.. Ekteki 2 görkemli şiiri bu amaçla gönül dolusu okuyarak..
Ulusal yurtsever ozanlarımız **Nazım Hikmet (26 Ağustos)** ve **Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın (Bir 30 Ağustos Günü)** ürperten dizelerinin hakkını vererek..

Sevgi ve saygı ile. Tekirdağ, 29 Ağustos 2010

Prof. Dr. Ahmet SALTİK
Ankara Üniv. Tıp Fak.
ADD Genel Başkan Eski Yard.
www.ahmetsaltik.net (Lütfen izleyin, önerin..)

BİR 30 AĞUSTOS GÜNÜ

Uçan kuşların ağzında bir gökyüzü vardı
Uçmayanların da

Başaklar sevgilerinin ardından sapsarı
olur
Sevinir harmandan sonra karıncalar bile

Çoban sürüsünü geçirir oradan
Koyunları ağzı köpüre köpüredir

Esen yel bir açlık duyar
En büyük sofradır yeryüzü

Uzaktan bakarsanız tarla bir yangındır
Karanlık ilk yemeğidir yıldızların

Bunlar ne ki, gerçek çocukların
duyarlığında;
Savaşları görseler de okusalar da

Yaşayanların hepsi Türkiye'dir;
Türkiye için ölenlerin de..

Fazıl Hüsnü DAĞLARCA
30 Ağustos 2005

26 AĞUSTOS..

Dağlarda tek tek ateşler yanıyordu.
Ve yıldızlar öyle ışıltılı,
öyle ferahtılar ki
şayak kalpaklı adam
nasıl ve ne zaman
geleceğini bilmeden
güzel, rahat günlere inanıyordu
ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki
mavzerinin yanında,
birdenbire beş adım sağında
O'nu gördü
Paşalar O'nun arkasındaydılar
O, saati sordu : Paşalar "Üç" dediler.
Sarışın bir kurda benziyordu.
Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı.
Yürüdü uçurumun başına kadar,
eğildi durdu.
Bıraksalar
İnce uzun bacakları üstünde
yaylanarak ve karanlıkta akan
bir yıldız gibi kayarak
Kocatepe'den Afyon Ovası'na
atlayacaktı..

Nazım HİKMET