

Dünya Bankası'nın Laik İmparatorluğu'nda Kumarhane Kapitalizmi

Nereye?

YDD, yeni liberal dayatmaların en önce kendisini gösteren sonuçlarının, demokrasinin tahribi, uluslar arası düzeyde derinleşen sosyal adaletsizlik ve bir çığ gibi büyüyen işsizlik biçimde somutlaştığını görmüş bulunuyoruz.. Bunlarla birlikte, başka bir dizi ekonomik, sosyal ve kültürel orunun büyüüp yaygınlaştığına tanık olmaktadır.

Yoksulluk ve açlık, yeryüzünde kol gezmektedir. Son 15-20 yıl içinde, 100'den çok 3. Dünya ülkesinde ve eski Doğu Bloku toplumlarında, ekonomik büyümedeki çöküş ve yaşam düzeyindeki düşüş, sanayileşmiş ülkelerin 30'lu yıllarda yaşadıklarının tümünden çok daha önemli ve çok daha sürekli. Artan yoksulluktan sanayileşmiş ülkeler de payına düşeni almaktadırlar. Sanayileşmiş ülkelerde 100 milyondan kişi yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. ABD'de yoksulların sayısı, 1964'ten bu yana, en yüksek noktasına ulaşmış, 1991'de 35.7 milyonu bulmuştur.

Tüm dünyada 1987*1993 yılları arasında, **günde 1 Dolardan az gelir**e sahip olanların sayısı, 100 milyona yakın bir artış göstermiştir. Yeryüzünde 800 milyon kişi açlık çekmekte ve 300 milyon insan kötü beslenmektedir.

... Gerçekte, yeryüzünde üretilen temel gıda maddeleri, mevcut gereksinimin % 110'unu karşılayabilecek düzeydedir. Buna karşılık her yıl 30 milyon kişi açlıktan ölmektedir. Sorunların kaynağını..., insan gereksinimlerinin karşılanmasının, piyasanın acımasız güçlerine terk edilmiş olmasında aramak gerekir.

İnsan gereksinimlerinin karşılanmasının, piyasanın acımasız güçlerine terk edilmesi sonucunda öncelikle çöken sektörlerin başında **sağlık** gelmektedir. Bu yüzdendir ki, her yıl 17 milyon insan, ishal, sıtma ya da verem gibi tıbben tedavisi mümkün olan, ateşli ve paraziter hastalıklara yakalandığı için ölmektedir.

Hormon kullanımı, kâr hırsının doğurduğu akıl almaz bir felaket haline dönüşmektedir. Gıda ve beslenme alanının kamusal denetimden soyutlanması, deli dana hastalığı gibi yeni hastalık türlerini ortaya çıkarmıştır. Yeni hastalık türlerinin ardı arkası kesilmemektedir.(Ebola-SBE..)

..**AIDS**, başlı başına bir bela haline gelmiştir. Resmi veriler pek çok Siyah Afrika ülkesindeki nüfusun % 30'unun AIDS'li olduğunu göstermektedir.. Bu gidişle Afrika'nın siyah nüfusunun, değişik bir yolla da olsa çok uzak olmayan bir gelecekte, Amerikalıların Kızılderilileri gibi, tam bir etnik temizliğe uğrayacağı öngörülebilir.. Piyasa düzenindeki kârlılık kuralları gereği olarak tekelci sermayenin AIDS'e ayırdığı para, **Viagra** araştırmalarına ayırdığının yanında çok komik düzede kalmaktadır.

YDD-Yeni Dünya Düzeni'nde bir çöküş de "eğitim"de yaşanmaktadır. Okula gitme olanağından yoksun çocukların sayısı, ilkökul çağında 130 milyon, ortaokul çağında 275 milyona varmıştır. BM'in hesaplamalarına göre, beslenme, eğitim, **Temel Sağlık Hizmetleri**, sağlıklı içme suyu, asgari şartlarda doğum ve çocuk sağlığı hizmetlerinin 1996'dan 2000'e dek karşılanması için 300-400 milyar Dolara gereksinim vardır.

Bu tutar belki çok görünmesine karşın, Dünya'nın yıllık askeri harcamaların ¼'üne eşittir.

Çöküş, insan gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik tüm alanlarda kendisini göstermektedir. Ulaşım sektöründe de görülen budur. (Japonya'da özelleştirme ile demiryolunda 3 bin km'lik bir eksilme olmuş ama otomobil sayısı artmıştır. Benzer durum Avrupa'da da vardır.)

Konut ve barınma bakımından benzer durum söz konusudur. AB, sokakta yatanları yakın zamana dek ABD’de görürken, sosyal devletin çöküşüne koşut olarak, bu gerçekle de hızla tanışmaktadır.

Sosyal devletin tahribinin bir başka yönü de, **sosyal güvenliğe son verilmesi**dir... Sağlık, eğitim gibi temel gereksinimlerini karşılayamayan, bugününden yarınından emin olamayan kuşaklar nedenli şiddet tırmanmaktadır...

„ABD’de YDD’nin “yeni liberal” politikaların uygulanmasıyla, **suçluluk** oranındaki artış belirgindir...

..**Falcılık** gibi şarlatanlığa elverişli uğraşlar artmıştır.....(Fransa, Amerika, Sovyet Rusya yıkıldıktan sonraki durum, Türkiye’deki Hoca Efendiler vb).

...Doğal zenginlikler de hızla tahrip olmaktadır. Yaşamın kaynağı olan güneş bile, akıl almaz hastalıklara neden olmaya başlamıştır.

...Bugün varılmış olan noktada, “**bilgi çağı**” nitelendirmesinin, ne denli sahte ve gerçekleri ifade etmekten uzak bir yaklaşımın ürünü olduğunu görmek zor olmasa gerek.

Kuşkusuz bilimde ve teknikte hızlı gelişmeler olmaktadır. **Sanayi Devrimi** ile insan emeğinin yerine makine, günümüzde de **insan beynini yerine bilgisayar** geçmiştir...

Yalnızca bunlara bakılarak insanlığın gelişmekte olduğu söylenebilir mi? Gelişmenin gerçek olabilmesi, insana özgü erdemlerin ve insan mutluluğunun, gerçek anlamda ve bir bütün olarak gelişmekte olmasına bağlıdır. Yoksa,.. güzelliklerden soyutlanmış bir dünyada, düşüncelere hükmeden bir polis devletinden başka bir şey olmayabilir.

Ne Yapmalı?

Daha demokratik, daha sosyal bir dünyanın kurulması gereği, giderek daha yaygın bir biçimde dile getirilmektedir. Bunun ilk adımı olarak, **uluslararası sermaye**ye ve onun yoğunlukla konumlandığı **ABD’ye daha az bağımlı**, buna karşılık, yeryüzü insanların iradesine daha çok bağımlı bir **Birleşmiş Milletler**’in oluşumu yönündeki düşünceler somutlaşmaktadır...

Günümüz dünyasında, en geniş anlamda **öncü aydının oluşumunu ve etkinliğini önemli ölçüde sınırlayan bir içsel mekanizma kurulmuştur**. Hemen her şeyin, politikanın, bilimin... sıkı sıkıya parayla bağlantılı bir uğraş haline gelmesi, YYD’nde var olan **ideolojik hegemonya**nın şu ya da bu ölçüde dışına çıkabilen ve mevcut akıntıya ters düşecek yönde etkili olma potansiyeli taşıyan bir aydının ya da önderin ortaya çıkmasını ödünsüz bir biçimde engellemektedir.... Çağımızı bir “**ortalamalar çağı**” olarak nitelendirenler haklı çıkmaktadır.

Ortalamadan sapma eğilimi gösteren gelişmelerin yolunu tıkamada “**faili meçhul cinayetler**” de devrededir. (JF Kennedy, ML King, Olof Palme, Muammer Aksoy, Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Ahmet Taner Kışlalı.. yalnızca belirgin birkaç örnektir.

....**Antonio Gramsci**;

“...Eğer insanların kafasını ele geçirirseniz, yürekleri ve elleri peşinden gelecektir... Sağın ideolojik açıdan ve promosyon anlamındaki girişimleri tam anlamıyla başarılı olmuştur.. Çünkü, liberalizmi, sanki insanlığın doğal ve normal durumuymuş gibi bir konuma getirebilmişlerdir.. Sanki Tanrı buyruğu gibi kaçınılmaz.. Mümkün olan tek ekonomik ve sosyal düzen olarak kabul ettirmeyi dayatarak başarmışlardır.” demektedir.

YDD egemenlerinin ellerinde, bu sonucu sağlama yolunda, daha öncekilerin hiçbirinin sahip olmadığı çok etkili bir araç bulunmaktadır:

Medya ve iletişim ağı üzerindeki tekel!

... Her şeye karşın, insan idraki sonsuza dek yok edilebilir mi ?