

TANIMI BİLE YAPILMAYAN BİR “SORUN” ÇÖZÜLEBİLİR Mİ?

Prof. Dr. Özer OZANKAYA
Toplumbilimci

CHP yöneticilerinin, “içtenlikten yoksun, yurt dışından (AB ve ABD’den) yönetilen” bir parti olduğunu söylediği AKP yönetimiyle Türkiye Cumhuriyeti’ne “yeni anayasa” yapmak üzere görüşmelere oturması, kanımca “sorumlu politikacılık”la bağdaşması olanaksız, çok tehlikeli bir çelişki oluşturmaktadır.

Bunun gibi, bugüne değin CHP yöneticileri dahil hiç kimse tarafından **bir kez bile açık “tanımı” yapılmamış olan “Kürt Sorunu”** deyiminin parti söylemi olarak kullanılması, üstelik bu konunun bir “çözüm önerisi eşliğinde” “içtenlikten yoksun, yurt dışından yönetilen” diye niteledikleri AKP’nin Genel Başkanı ile görüşülmek istenmesi de, yine demokratik siyasal sorumluluk anlayışı” ile bağdaşması olanaksız, son derecede tehlikeli bir davranıştır.

CHP’nin de ulusça bilinen bir tanımını yapmamış olduğu, yani daha “tanı”sını (teşhisini) bile ulusla paylaşmamış olduğu bir sorunu çözmek üzere masaya oturmaya kalkışmak, çok yaman bir tutarsızlık değil midir?

CHP yönetiminin bu girişimi, “Kürt sorunu” deyiminin, PKK teröristleriyle onların sözcülüğünü yapanların, 75 milyon Türk yurttaşının hepsinin eşit ölçüde ve anasının aksütü gibi yurdu olan ve tarihsel, kültürel, toplumbilimsel, hukuksal, ahlaki temeller üzerindeki tanımına çoktan kavuşmuş olan **Misak-ı Milli** ile belirli **en az bin yıllık Türk yurdunun** bir bölümünü, sömürgeciler desteğindeki **eşkiya terörizmi yoluyla, yani özgür tartışma ortamını da engelleyerek**, Türk yurdu olmaktan çıkarıp **kukla bir “Kürdistan”** yapmak, bin yıldır kaynaşmış ulusumuzu düşman kamplara bölmek kastının örtülü adı olduğunu göz ardı ettiğini sergilemektedir.

Yurdunun doğusunu yitiren Türk ulusunun, Anadolu’nun geri kalan bölümünde de bağımsız varlığını sürdüremeyeceği gerçeğinin bilincinde olmadığı izlenimini vermektedir.

Bu saldırının, **her kökenden 75 milyonluk Türk ulusunun tümünün** bağımsızlık, özgürlük ve yurt hakkına yönelik olduğunu, Atatürk’ün daha 1920’de uyardığı ve elindeki tek iletişim aracı olan “telgraf telleriyle” bile tüm ulusun bilincine ulaştırdığı üzere, Güney Doğu Anadolu da içinde olmak üzere **“tümüyle Türkiye’yi mahvetmek kastı”**nı taşıdığını ulusumuza ve dünyaya duyurmak görevini savsakladığı anlamına gelmektedir.

Uygar insanlığa örnek Atatürk Cumhuriyeti’ni benimsememiş AKP ve MHP gibi partilerin sakat tutumları ile yıllarca Marksist, Maoist .. yönelimlerle **Atatürk Cumhuriyeti karşıtlığı**

yapanların bugün “ulusalci önderliğe” soyunmaları, ulus, yurt ve devletimiz için yıkıcı sonuçları ile ortada duruyorken; CHP yönetiminin bu konuda sergilediği “renksiz, hatta aymaz” tutum ve davranış, milyonlarca ve milyonlarca Atatürkçü yurttaşların yüreğini kanatmaktadır.

Anayasa konusunda, **Atatürk Cumhuriyeti'nin, demokrasinin olmazsa olmaz meşruluk önkoşulları** olan ve bu nedenle değiştirilemez nitelikte kalması gereken maddeleri konusunda AKP yönetiminden güvence almadan görüşmeye oturulması da, demokratik sorumlulukla bağdaşmamaktadır, kanısındayım.

Bunun gibi, ne ulus, ne de CHP örgütü önünde bir kez olsun tanımı bile yapılmamış olan “**Kürt sorunu**” gibi bir terimi, sömürgeci kışkırtması bir terör saldırısı olduğu biline biline, hem de “ABD ve AB güdümlü olduğu” CHP Genel Başkanınca söylenen, “Habur, Norveç... açılımları” gibi yıkıcı davranışları bilinen bir siyasal parti ile “çözmek” üzere masaya oturmanın yanlışlığı da açıktır.

Ulusumuzun ulus ve devlet olarak bağımsız, özgür varlığı için, CHP yönetiminden beklediği, kanımca:

A) “**Yeni Anayasa yapımı**” ve “**başkanlık düzeni**” kalkışmasının, Türk demokrasisine karşı bir darbe girişimi niteliği taşıdığını; bunun yerine, özgürlükleri güvenceye bağladığı, gerici-çıkarıcı politikacıların ve 12 Mart 1971, 12 Eylül 1980 darbecilerinin “*ulusumuza bol geliyor*” karalamalarıyla kanıtlanmış olan **27 Mayıs Anayasası'na geri dönülmesinin yeterli olacağını**,

B) PKK terörünün ise, en az bin yıllık yurdumuzu parçalamak, bu bin yıl boyunca hiçbir karşıtlık içinde bulunmamış, tersine kardeşlik potasında tek bir halk olarak kaynaşmış evrilmiş olan ulusumuzu, Süleyman Demirel'in başbakanken yakındığı üzere, “ulusal birliğimizi sınamak” ve etnik kışkırtmalar yoluyla bu birliği yıkmak amaçlı, bütün ulusumuz için insan hak ve özgürlüklerini tümüyle ortadan kaldıran bir sömürgeci saldırısı olduğunu açıkça duyurması,

tıpkı **İsmet İnönü** başkanlığındaki CHP'nin 1957'lerde ilan ettiği

İlk Hedefler Bildirisi

gibi bir programla, ulusa önderlik etmesidir.