

CHP Milletvekillerine açık mektup

Seçmeli Kürtçe dersleri hakkında

Sayın CHP'liler,

Ben emekli bir **Türkçe öğretmeniyim**. Bir dilin insan hayatındaki yerini bilmesi gereken biri olarak, 25 yıldır, yani gündeme gelmeye başladığı günden beri Kürtlerin de kendi anadillerini konuşmak, öğrenmek, geliştirmek hakları olduğunu yazılarımla, konuşmalarımla savunuyorum. Görevli olduğum "Öğretmen Dünyası" dergisinde Yazı kurulumuzun kararıyla bu konuda pek çok yazı yayımlandı, sormaca yapıldı.

Bu istek yalnız Kürtlerin değil, hak ve adalet gözeten bütün insanların isteğidir. Öyle olması da gerekir. Türkiye Cumhuriyeti'nin de bunu gerçekleştirmek görevi olmalıdır. Bir devlet nasıl olur da kendi milleti içinde milyonlarca insanın konuştuğu bir dilin öğrenilmesini, konuşulmasını yasaklar ve hatta ona ilgisiz kalır? Akıl alacak şey değildir! **Eğer yurttaşlar kardeş ise bu kardeşlerden birinin diline nasıl hor gözle bakılabilir?**

AKP Hükümeti'nin Kürtçe başta olmak üzere Türkiye'deki yerel dillerin öğrenilmesini seçmeli ders olarak okul programlarına alması, yıllardır yol gitmeyen ve köylülerin bu nedenle yürüyüş yaptığı, ilgili makamlara dilekçe üstüne dilekçe verdikleri bir köye nihayet yol yapım araçlarının girmesine benzer. Bu araçları gönderen iktidar partisidir diye o araçların önüne mi durulacaktır?

Türkiye'de yaşayan etnik grupların kendi dillerini okullarda öğrenmelerine karşı çıkmak, **Türkiye dışındaki Türklerin de bu haktan yararlanmalarına** karşı çıkmak anlamına gelir. İtirazcılar, kendilerini Bulgaristan'daki, Yunanistan'daki, Almanya'daki, Urallardaki, Kerkük'teki, Doğu Türkistan'daki Türklerin yerine koysun.

Etnik diller öğrenilirse Türkiye'nin bölünmesine kapı açılacağı yanlış bir kanıdır.

Ahmet Kaya Kürtçe bir ezgi söylediğinde de aynı gerekçe ileri sürülüyordu. Oysa şimdi 24 saat yayın yapan Kürtçe bir televizyonumuz var ve bundan ötürü ülkemiz bölünmüyor. Hatta **bunlar Türkiye'nin bütünlüğünü korumaya yardım ediyor.** **Yaşadığı ülkede maddi ve manevi ihtiyaçlarını tatmin eden bir halk, hiçbir zaman o ülkeyi bölmek istemez.**

Türkiye'deki Kürt meselesini yabancıların kışkırttığını, eğer onlar bunu yapmasa Kürtlerin hiçbir talepte bulunmayacaklarına sananlar da yanılıyorlar. Fransız ihtilalinden beri millî bir kimlik sahibi olma akımı İrlanda'dan Filipinlere, Orta Asya halklarından Afrika kabilelerine kadar her etnik topluluğu yakıp kavuruyor. Yalnız Türkiye Kürtlerinin bundan uzak kalacağını zannetmek siyasi tarihi ve sosyal kanunları bilmemek veya bilmezlikten gelmektir. **Dünkü ve bugünkü Kürt hareketini yaratan, milli kimlik sahibi olma isteğidir.** Türk devleti, bu akımın önüne geçememiştir ve geçme imkânı ve

ihtimali de yoktur. Yapılacak şey, bu akımı **üniter devlet yapısı içinde insan haklarına ve demokrasiye uygun olarak çözerek bu konuda yabancı müdahaleye de açık kapı bırakmamak**tır.

Sayın CHP'liler,

Türkiye Kürtlerinin, nüfusça yoğun oldukları yerlerde okullarda Kürtçe öğretilmesi isteğinin önüne Atatürk'ü çıkarmak da son derece hatalıdır. Böyle bir durum Atatürk algısını yüceltmez. Atatürk, evet bu konuda zaman zaman farklı şeyler söylemiştir. Fakat 21. Yüzyıl'da bulunduğumuzu unutmamalıyız. Atatürk döneminin bütün uygulamalarını esas alacak olursak bütün diğer partileri kapatarak tek parti bırakmak, valileri de partinin il başkanı olarak tayin etmek, grev hakkını yasaklamak, Nazım Hikmet gibi sosyalist şairleri ağır hapis cezasına çarptırmak gerekir. **Atatürk'ün ilkelerine sahip çıkılacaksa öncelikle Türkiye'nin NATO'dan çıkmayı savunması, yabancılara üs kurdurmayı reddetmesi gerekir.** Kuşkusuz ki Türkiye siyasi programını 1930'ların durumuna göre yapamaz.

Size bu dil öğretimi konusunda hatırlatmak istediğim bir konu daha var:

Yabancı dille öğretime son verilmesini programa alınız. Hükümeti bu konuda sıkıştırınız. Türkiye'nin en seçkin okullarında, en yetenekli çocukları, dersleri İngilizce okuyor. Bunu yabancı dil öğrenmekle karıştırmayacağınızı biliyorum. Anadilini öğrenme ne kadar temel bir haksızlığa Türkiye'de eğitimin yabancı bir dille değil, Türkçe olarak yapılmasını savunmak da o kadar gereklidir. Türkçeyi eğitimde tahtından etmekte olan Kürtçe değil, İngilizcedir. Hükümran bir devlet bu ikiliği kaldıramaz. Nedense CHP bu konuda şimdiye kadar herhangi bir girişimde bulunmadı.

Seçmeli Kürtçe derslerini savunurken biliyorum ki;

Hak ve adaleti gözetmeyenler, yabancılar karşısında milletin haklarını da savunamaz. Kürtçenin okullarda öğrenilmesi, Kürtler böyle bir istekte bulunmasalardı bile kendisine eğitimci diyen herkesin istemesi gereken bir konudur. Çünkü bu bir insanın çocukluktan itibaren sağlıklı bir psikolojik iklimde yetişmesi için gerekli olan koşullardan biridir. Anadilsiz yetişmek anasız yetişmeye benzer.

Unutmamalıyız ki, Türkiye'deki hemen bütün sosyalist partiler, **Kürt sorununu** programlarına şöyle veya böyle aldıkları için kapatıldılar. Bugünün solu, geçmiş dönemlerdeki devletin bu **Kürt tabusu** ile yürüyemez. Haksız duruma düşer ve böylece geleceği kurmaya da aday olamaz.

Saygılarımla. (15.06.2012)

Zeki SARIHAN

zekisarihan@gmail.com