

**Sayın Başkan,  
Değerli Atatürkçü dava arkadaşlarım,  
Saygın konuklar...**

**ADD Bilim ve Danışma Kurulu adına** sizleri selamlıyor,  
Kurultayımızın başarılı olmasını diliyorum.

Başlangıçta BDK üyesi olarak belirlenmiş 20'ye yakın arkadaşımızdan, genelde 7-8 kadarının sürekli katılımıyla gerçekleştirilen **haftalık** toplantılarımızda, **ülke sorunlarını küresel perspektiften ele alarak** görüş ve düşüncelerimizi oluşturduk. **Derneğimizin takip etmesi gereken tutum ve davranış konusundaki tavsiyelerimizi, üzerinde çoğunlukla mutabık kaldığımız önerilerimizi, her toplantı sonunda yazılı olarak sayın Genel Başkanımıza ilettik.** Her fırsatta düşüncelerimizi GYK üyelerimizle paylaştık. "Danışılan" bir "Danışma Kurulu" olmaktan mutlu olduğumuzu ifade etmek isterim. Bu vesile ile hem Genel Başkanımıza, hem GYK üyelerimize, hem de BDK'nın değerli üyelerine teşekkürlerimi arz ediyorum.

**Değerli arkadaşlar,**

Sık sık Büyük Atatürk'ün o güzel sözünü tekrar ederiz;

**"Hayatta en gerçek yol gösterici bilimdir."** deriz.

Ulu Önderin gösterdiği aydınlık yolun "*akıl ve bilim yolu*" olduğunu söyleriz.

Mademki **Atatürkçülük**, en kısa tanımıyla,

**"Bilimi rehber alan, tam bağımsız (antiemperyalist) bir milli devlet anlayışdır";**

o halde temel amacı Atatürkçü düşünceyi tanıtmak ve savunmak olan bir Derneğin mensupları olarak; bu sözleri gerçekten ne kadar içselleştirmiş olduğumuzu sorgulamak gerekir.

**Bilimsel düşünce, duygusallıktan arınmış, objektif, nesnel düşüncedir; gözlem ve deneye dayanan, akıl yürütmekle kazanılan sınanmış bilgiler temelinde oluşur.** Demem o ki, bu Dernekte duygusallığa, kişisel sürtüşmelere ve bunun doğal sonucu klikleşmelere, müsaade etmemeliyiz. Buna karşın, **duyarlılık ve kurumsallık, kavram-söylem-eylem örtüşümü ile örgütlü mücadele olmalıdır ortak özelliklerimiz.**

Hele hele Büyük Atatürk'e ve onun eserlerine dört bir yandan aşağılık saldırıların yoğunlaştığı, Laik-cumhuriyetçi-Atatürkçü aydınların **(Silivri-Hasdal hapishanelerinde yatan yurtseverlere, buradan bir kere daha selamlarımızı gönderelim)** hapislerde süründürüldüğü, çağdaşlaşma projesinin temel direkleri olan devrimlerin alaşağı edilmek istendiği, ülkenin şeriat karanlığına doğru sürüklendiği, yaşam kaynaklarımızın talan edildiği, topraklarımızın bölünmek istendiği ve bütün bunların "demokrasi" adına yapıldığı bir dönemde **bu Dernek; elindeki bayrak ve üstlendiği misyonu ile geçmişte**

**hiç olmadığı kadar büyük ve önemli bir sorumluluk ağır bir yükümlülük altındadır. Atatürkçülük artık gönüllülük meselesi olmaktan çıkmış, zorunluluk haline gelmiştir.**

**Değerli arkadaşlar,**

Kişi başına gelir, gelir dağılımında adalet, ortalama yaşam süresi, sanatsal, bilimsel teknolojik üretkenlik, çevre, kadın... vs. konularda yapılan değerlendirmelerle belirlenen **Gelişmişlik sıralamasında** (HDI: Human Development Index) 2000 yılında yaklaşık 200 ülke arasında 83 üncü olan **Türkiye, bugün 92 nci sıraya gerilemiş** durumdadır...

**82 milyonu aşkın nüfusu** ile sosyo-ekonomik sorunlar içinde bocalayan, yeterince üretmeden, yaşam kaynaklarını satarak, ülke topraklarını ipotek ettirerek, borçla yaşamak yoluna girmiş, geri kalmış bir Ülke manzarası gösteriyoruz. Bu utanç verici durum, Mustafa Kemal'in bağımsız, aydınlık, çağdaş Türkiye'sine hiç yaraşmıyor. Oysa gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler, doğrudan adını vermeseler de, "**bilimi rehber alarak, Ulus devlet** yapılarını kiskançlıkla koruyarak" Kemalist düşünceyi uyguluyorlar bir anlamda.

**Değerli arkadaşlar,**

Kabul edersiniz ki, Laiklik temeli olmadan, uygulanacak **demokrasinin** hiçbir değer ve anlamı yoktur; hele hele düşük gelirli, sadakaya muhtaç, eğitimsiz yığınların demokrasisi ile toplumun tehlikeli uç noktalara taşınacağını, bu tür ilkel demokrasinin Anarşiye veya Faşizme yol açacağını tarihten, yaşanan örneklerinden biliyoruz. İşte içinde bulunduğumuz bu zor koşullarda, bu gün ADD'ne özveriyle sahip çıkanlar gerçek Atatürkçülerdir.

Gerçek Atatürkçülerden beklenen ise **Atatürk gibi davranmaktır:**

**Akılcı, yurtsever ve özverili** olmaktır. Birbirimize kenetlenmeli, zamanımızı ve enerjimizi en iyi şekilde kullanmalıyız. Bu gün dibe vurmuş gibi görünen Atatürkçü düşünce, aslında sıkıştırılmış bir yay gibidir. Bu **potansiyel enerjinin** heba edilmeden, doğru zamanda, doğru yerde ve doğru yönde kinetik enerjiye, hareket enerjisine dönüştürülmesi gerekir.

**Akılcı stratejik düşünce** işte burada sahneye çıkıyor.

Bireysel değil, **örgütsel akıl** burada önem kazanıyor.

**Nedir örgütsel akıl?** Bireylerin aralarındaki gayet doğal olan küçük ayrıntıları öne çıkarmadan, **ortak ülkü** ve ortak özellikler temelinde **dayanışmacı işbirliği** içinde olabilmektir; **nesnel konular üzerinde** fikirbirliğine varabilmek, **oydaşabilmektir.**

Derneğimiz, Kurultaylardan bölünüp parçalanarak, yıpranarak değil; birlik ve dirlik içinde güçlenerek çıkmalı, düşmanların beklentilerini boşa çıkarmalıyız. Bu derneğin gücü, Yönetimin gücü, Genel Kurul delegelerinin, sizlerin düşünce ve eylem birlikteliğine dayanır. Sizler ne kadar bölük pörçük, yaz-bozcu, duygusal, kişisel davranırsanız, bu dernek o kadar zayıflar.

ADD, ister istemez sayısal azınlıkta kalan, üstün meziyetli örnek yurttaşların derneğidir.

**Bu dernek Atatürk'ü yalnızca sevenlerin değil, ama Atatürk'ü gerçekten anlayan ve Atatürk gibi davrananların derneği olmalıdır. ADD yalnızca yüz yıl öncesine saplanıp kalmış olanların değil, yüzlerce yıl ileriye bakabilenlerin derneği olmalıdır.**

Unutmayalım ki; Ülke ve Ulus yararına bir şeyler yapacak, başaracak bu ancak saygınlık ve caydırıcı güçle olur; bizim Dernek olarak saygınlığımızın, caydırıcılığımızın birinci ölçütü, karşımızdakilere, **örgütlü disipline ne derece bağlı olduğumuzu göstermekle ve davamız uğruna ne denli özverili olduğumuzu kanıtlamakla mümkündür.**

Toplumsal saygınlığımızın bir başka ölçütü de, ne derece **bağımsız bir kurum** olduğumuza, ne derece siyaset üstü oluşumuza bağlıdır. Nasıl ki "hiç bir kuruluştan fon almamakla" övünüyorsak, "hiçbir siyasi hareketin veya partinin etkisinde, yörüngesinde olmamakla" da övünmeliyiz.

**Atatürkçü düşünce, Güneş gibi merkezdedir.  
Her şey onun etrafında dönmelidir.**

Tabii ki üyelerimiz siyasal partilerde, sendikalarda, vakıflarda veya diğer derneklere de üye olabilirler, hatta olmalıdırlar. Kemalist düşüncenin yaygınlaşması açısından bu gereklidir, ancak **ADD üyeliği tartışmasız birinci sırada** gelmelidir. Bu ince çizgiyi gözden kaçırdığımızda, toplumsal saygınlığımızı indirgemiş oluruz.

**Değerli arkadaşlar,**

**Burada bilinen olayları ve öyküleri** tekrarlamayalım lütfen.

Zamanımızı ve enerjimizi boşa harcamayalım. Kim daha çok Atatürkçü, kim daha çok şey biliyor, yarışması yapılmıyor.

Burada konuşulacak konular, somut, nesnel ve doğrudan Derneğimizi ilgilendiren **yapıcı eleştiriler ve öneriler** olmalıdır; o kadar.

Başarılı geçmesini dilediğim kurultayımızı onurlandıran siz değerli delegelere esenlikler diliyorum, en içten selâm ve sevgilerimi sunuyorum.

9 Haziran 2012, Ankara

**Prof. Dr. D. Ali Ercan**  
**ADD BDK Başkanı**